

STEFAN komt van STEFANUS

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Deze naam is afgeleid van het Griekse 'stephanos' = 'krans' of 'kroon' en wel 'overwinningskrans'; in vroegchristelijke kringen werd daaronder verstaan het martelaarschap: de gelovige had daarmee bewezen de goede strijd in dit leven te hebben gestreden; hij kwam er als overwinnaar uit tevoorschijn, vooral ten overstaan van zijn beulen.

*

Bijzonderheden

Volgens een NIPO-onderzoek stond **Stefan** boven aan de lijst van populairste jongensnamen van Nederland tussen 1989-1991: 3,0%. [NRC 1993.11.11] Gemeten over de jaren 1990-1994 stond in Nederland de variant **Stefan** op de 4e plaats op de lijst van populairste jongensnamen. [Volkskrant/1995.05.13]

*

Stefanus van Jeruzalem, Palestina; diaken en eerste martelaar; † **ca 33 à 36**.

Feest 26 december.

Alwat we weten van Stefanus, staat verteld in het bijbelboek Handelingen v.d. Apostelen: 6, 8- 7,60.

Na Jezus' heengaan neemt het aantal leerlingen toe onder invloed van de verkondiging der apostelen. Er sloten zich ook leerlingen uit de Griekse wereld aan. Maar de Grieken begonnen zich bij de apostelen te beklagen dat bij de uitdeling van voedsel en goederen hun weduwen achtergesteld werden bij die van de joden. Daarom werden er zeven diakens aangesteld, die op een eerlijke verdeling moesten toezien. Eén van hen was Stefanus. Van hem wordt nog opgemerkt dat hij was "een man vol geloof en Heilige Geest". Maar de tegenstanders die Jezus uit de weg hadden geruimd, hadden het nu gemunt op Stefanus. Ze arresteren hem. Stefanus houdt een vlammend betoog. Hij beweert zelfs Jezus in de hemel naast God te zien staan. Dat kon niet waar zijn: zij hadden immers Jezus juist uit de weg geruimd, omdat zij hem als een bedrieger beschouwden. Zij stoppen dus hun oren dicht, slepen hem buiten de stad en laten hem stenigen. Tijdens zijn terechtstelling bad hij: "Heer Jezus, ontvang mijn geest." Toen viel hij op zijn knieën en riep met luider stem: "Heer, reken hun deze zonde niet aan." Na deze woorden ontsliep hij.

Volgens sommige middeleeuwse legenden werd Stefanus' lijk door wilde dieren bewaakt, totdat het werd geborgen.

*

Er zijn talloze andere heiligen die Stefanus heten: Bv. koning **Stefanus van Hongarije**; † **1038. Feest 16 augustus.**

*

Er zijn tien pausen geweest die Stefanus heetten. De tweede stierf al vier dagen na zijn keuze, nog vóór zijn officiële aantrede († 752); hij wordt meestal niet meegeteld als paus.