

RAMÓN is een Spaanse variant van RAIMUND

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Samengestelde Germaanse naam:

- 1] 'Rai-' komt van 'Ragin-' of 'Regin-' = 'raad'. In eigennamen is de betekenis van dit woord afgezwakt tot 'zeer' of 'in grote mate';
- 2] '-mund' = 'hand', 'bescherming' of 'voogd'.

In zijn geheel betekent de naam dus '(vast)beraden bescherming' of 'grote bescherming' of 'beschermer van de raad(svergadering)'.

*

Bijzonderheden

Het schijnt dat deze naam van Noord-Europese afkomst is en door toedoen van de Noormannen in Engeland is terecht gekomen (11e eeuw). Tot en met de 19e eeuw kwam hij desondanks toch zelden voor. Maar in 1925 en 1950 staat hij nr. 26 op de lijst van jongensnamen in Engeland en Wales. In 1965 is hij nog 50e. In 1975 en 1986 komt hij niet meer onder de eerste 50 voor. In Amerika staat hij in 1925 zelfs 20e; en in 1950 33e. In 1970 is hij nog 43e, terwijl hij in 1986 uit de top-50 is verdwenen.

*

Raimundus Nonnatus mercedariër, Cardona, Spanje; martelaar; † **1240; feest 31 augustus.**

Op het moment van zijn geboorte was zijn moeder reeds overleden. Hij moest met de keizersnede gehaald worden. Dat verklaart zijn merkwaardige bijnaam 'nonnatus' = 'ongeboren'. Eenmaal volwassen trad hij in bij de Mercedariërs (= 'tot vrijkoop van slaven'). Deze religieuze orde was in 1223 opgericht en beijverde zich voor de vrijkoop van christenen die in gevangenschap of slavernij van Moren terecht waren gekomen, met name in Afrika. Raimundus preekt tegen deze wantoestand en zette zijn woorden kracht bij door zich uiteindelijk zelf te verkopen om voor de losprijs anderen die in slavernij verkeerden vrij te krijgen. Zo komt het dat hij acht maanden doorbracht in afschuwelijke gevangenschap. Zijn lippen werden doorboord met gloeiende ijzers om met een hangslot verzegeld te kunnen worden. Hij stierf op 36-jarige leeftijd in Spaans Baskenland, toen hij onderweg was naar Rome.

Hij is patroon van moeders in barensnood, van kinderen en van onschuldig veroordeelden.

Hij wordt afgebeeld als kardinaal (rode mantel, rode schoudercape, rode kardinaalshoed), met het embleem van de mercedariërs duidelijk zichtbaar op zijn borst; een monstrans met hostie in de ene hand en de palmtak van de overwinning (zinnebeeld van het martelaarschap) in de andere; in de palm zijn nog drie kroontjes zichtbaar. Vaak heeft hij gebroken boeien bij zich en een buidel met geld; deze attributen verwijzen naar het feit dat hij zichzelf als losprijs gaf tot vrijkoop van slaven.

*

Raimundus van Peñaforte op., Barcelona, Spanje; stichter, schrijver & kerkleer; † **1275; feest + 6 & 7 januari.**

Hij was dominicaan en een groot geleerde in het kerkelijk recht. Hij gebruikte zijn talenten om regels te schrijven voor verschillende religieuze ordes, zoals bv. de mercedariërs en dominicanen. In zijn preken waarschuwde hij voor de islamitische moren, die toen intussen voorgoed overwonnen waren. Hij stichtte studiehuisen om er missionarissen op te leiden ter bekering van de Moren. Opmerkelijk is daarbij dat hij veel aandacht gaf aan de oosterse talen en culturen.

*

Ramon Andrade, Honduras; martelaar met **Casimir** (gedoopt **Michael**) **Cypher** ofm.conv.; † **1975; feest 25 juni.**

Hij was een Amerikaanse priester, die onder de armen in Honduras werkte. Begin 1975 werd hij overgeplaatst naar een afgelegen missiepost. Daar bezocht hij met zijn vrachtwagentje de mensen; hij vervoerde er zieken mee naar het ziekenhuis en wist op die manier heel wat levens te redden.

Zo had hij op 25 juni 1975 een zieke boer voor een consult bij de dokter in het ziekenhuis van de provinciehoofdstad Juticalpa gereden. Hij kwam in een demonstratie terecht. Arme boeren kwamen op voor het recht op een eigen stukje grond. De machthebbers zagen hierin een communistische actie en hadden de strengste tegenmaatregelen getroffen. De politie zocht vooral één van de leidinggevende priesters, de Fransman Michael Piton. Toen Pater Cypher op een controlepost stootte, moest hij zich legitimeren. Hij toonde zijn rijbewijs, waarin hij stond aangetekend met zijn doopnaam, Michael. En hij was priester. Tevergeefs probeerde hij de soldaten ervan te overtuigen dat er toeval in het spel was. Die nacht is hij buiten de stad doodgeschoten.

Met hem werden er zeker nog tien anderen om het leven gebracht.