

OWEN

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Keltische naam, waarvan de herkomst op verschillende manieren wordt verklaard:

- 1] Fonetische schrijfwijze van Eoghain of Eoghan, Gaelic weergave van de Latijnse naam Eugenius: samengestelde naam van Griekse oorsprong:
- 1.1 'Eu-' = 'goed', 'edel';
 - 1.2 '-genius' is afgeleid van het Griekse werkwoord 'gennaoo' = 'verwekken'; 'genès' = 'geboorte' of 'geslacht';

Dus 'van edele afkomst', 'adellijk'.

*

Eugenius (ook **Eoghain**, **Eoghan** of **Owen**) van **Tyrone**, Ierland; abt & bisschop; † **618**; feest **23 augustus** & 16 oktober.

Eugenius was waarschijnlijk een verlatijnsing van zijn oorspronkelijk Gaelic naam. Hoe die luidde, is niet meer te achterhalen. Tegenwoordig is de Grieks-Latijnse naam Eugenius weer aangepast aan de Keltische tongval en 'Eoghain' geworden, uitgesproken als 'Owen'.

Als jongen werd hij geroofd en meegenomen naar Wales. Daar werd hij in veiligheid gebracht door de abt van klooster Rosnat (ook Rosneat); andere bronnen menen door abt Whithern van Galloway.

Later vinden we Eugenius terug aan het hoofd van het Ierse klooster Kilnamanagh in Wicklow; het had een beroemde school, waar hij aan het hoofd stond. Tot zijn leerlingen behoorde o.a. zijn neefje Kevin, de latere abt van Glendalough († 618; feest 3 juni). Over deze beroemde abt is een verhaal, waar Eoghain terloops in wordt vernoemd.

*'De heilige Kevin was nog een jonge monnik, maar hij stond reeds bij oudere heilige mannen hoog aangeschreven. Eens zocht hij een eenzame plek. Daar trok hij zich terug om zich geheel en al aan God te wijden. Maar hij werd ontdekt door een jongen die daar zijn koeien liet grazen. Eén dier begaf zich steevast naar de heilige en likte onafgebroken aan zijn pij. Het zag er veel welvarender en gezonder uit dan de andere dieren. Toen men eenmaal het geheim had achterhaald, kon Kevin niet meer verborgen blijven. Een paar oudere heiligen die hem al kenden - namelijk **Eogan**, Lochan en Enna - kwamen nu te weten dat hij in dat eenzame dal leefde. Ze gingen naar hem toe en brachten hem tegen zijn wil terug naar hun klooster.'*

Nog weer later stichtte Eugenius een kerk in de Ierse plaats Ardstraw. Vandaar uit werd hij benoemd tot bisschop van Tyrone. Dit graafschap was genoemd naar een vorst uit de O'Neill-dynastie: Eoghain. Tyrone is een samentrekking van Tir-Eoghain = Land van Eoghain'.

*

- 2] Middeleeuwse Keltische variant van de samengestelde Germaanse naam Adelwin, verbasterd tot Audoen, uitgesproken als O-dwèng, wat weer wordt vervormd tot Owen:

2.1 'Adel-' is 'edel';

2.2 '-win' = 'vriend'

Dus 'edele vriend'.

*

Ouen (ook **Aldowin**, **Audoën**, **Audoenus**, **Audonius**, **Dado**, **Dodo**, **Dodon**, **Dodonus**, **Ouven** of **Owen**) van **Rouen**, Frankrijk; bisschop; † **683**; feest **23 & 24 & 26 augustus**.

Hij was afkomstig van welgestelde ouders. Zijn vader heette volgens zeggen Aldecharius (ook Andecharius of Autharius) en zijn moeder Aiga of Ayca. Ze hadden drie zoons die zij achtereenvolgens Ado, Rado en Dado noemden. Zelf noemde Ouen zich het liefste 'Dodo'. De carrière van Dado (die dus later bekend zou worden als Saint Ouen) begon aan het hof van de merovingische koningen Chlotarius en Dagobert. Daar sloot hij vriendschap met Eloy, smid en edelsmid; deze zou de geschiedenis ingaan als Sint Eligius (ook Eloy), bisschop van Noyon. Op een goed moment besloten zij beide hun verdere leven in dienst van Christus te stellen. Ouen trad in het klooster te Rebais niet ver van Parijs. Ze werden beide op dezelfde dag tot bisschop gewijd: Eligius van Noyon en Ouen van Rouen. Gedurende 42 jaar was hij als bisschop werkzaam. Hij ijverde voor de verbreiding in Normandië van de nog jonge christelijke cultuur. Zijn levensbeschrijving danken we aan zijn vriend Eloy.

Zijn voorspraak wordt aangeroepen tegen doofheid.

De hoog-gotische abdijkerk van St-Ouen te Rouen is wereldberoemd.

In Engeland geniet hij bijzondere verering te Canterbury.