

## OSKAR is een verbastering van ANSGAR

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Samengestelde Germaanse oorsprong:

1] 'Ans-' was de naam van een Germaanse godheid

2] '-gar' of '-ger' = '(ijzeren) speer'

Dus: 'Speer van god'; 'speer in de hand van god' enz.

\*

**Ansgar (Anscarius, Anshaire, Anshar, Ansharius, Ansgaire, Ansgar, Anskar, Oscar, Oskar of Scharies) van Hamburg** (ook **van Bremen**) osb, bisschop & missionaris, Duitsland; † **865; feest 3 februari**.

Hij was afkomstig uit West-Vlaanderen of Picardië (Noord-West-Frankrijk). Hij werd monnik in het klooster Corbie, dat onder leiding stond van de heilige Adelhard († 826/827; feest 2 januari). Deze stuurde hem naar het Nieuwe Corbie, Corvey, aan de Weser in Saksisch Duitsland. Toen koning Harold van Denemarken christenmissionarissen vroeg voor de bekering van zijn onderdanen, werd die zending toevertrouwd aan Ansgar. Hij kreeg een monnik mee als metgezel, maar deze stierf al twee jaar daarna (824-826). Onverwoestbaar ging Ansgar door. Toen ook Zweden met een verzoek om missionarissen kwam, was hij het wederom die erop af gestuurd werd, weer in gezelschap van een jonge monnik (829-831).

Hamburg werd de bisschopszetel, waaronder al deze noordelijke gebieden vielen en Ansgar werd de eerste bisschop. Hij bouwde er een kathedraal (= bisschopskerk) en een abdij. Intussen trok hij rond en werkte hij voort aan de kerstening van Noord-Duitsland, Denemarken en Zuid-Zweden. Maar de invallen van de Noormannen in 845 deden al zijn werk teniet. Zijn hele gebied werd leeggeplunderd, kerkjes en kloosters, pas gebouwd, werden in brand gestoken, monniken en priesters gedood of verbannen. Pas twee jaar later kwam er een kentering. Vanuit de stad Bremen begon het bisdom Hamburg aan een wederopleving. Ansgar maakte weer zendingsreizen naar Denemarken (848-854) en Zweden (852-853). Temidden van zijn onvermoeibare werk is hij gestorven.

Hij is patroon van Hamburg en Bremen, en wordt 'de Apostel van de Scandinavische landen' genoemd.

Hij wordt vaak afgebeeld met een bontkraag of -mantel aan zijn bisschopskleding (vanwege de kou in de noordelijke gebieden), omgeven door bekeerde heidenen, waarbij hij een enkele keer te zien is met een heiden van wie hij een juk van de schouders neemt: het juk van het heidendom...); of met een kerkmodel in de hand.

\*

**Oscar Romero**, San-Salvador, El-Salvador; aartsbisschop & martelaar; † **1980**; sterfdag 24 maart.

Monseigneur Oscar Romero werd in 1977 benoemd tot aartsbisschop van San Salvador, hoofdstad van El Salvador. Hij was van rijke afkomst en stond bekend om zijn angstvallig behoudsgezinde standpunten. In de eerste jaren van zijn bisschopsambt kon hij dan ook maar moeilijk geloven wat sommigen van zijn priesters vertelden: hoe arme boeren spoorloos verdwenen; hun lijken werden dan enige tijd later elders deerlijk verminkt teruggevonden; over onschuldige mensen die afgemaakt werden door doodseskaders waarvan het zo goed als zeker was dat ze uit het leger voortkwamen of in dienst stonden van de mensen die zulke operaties konden betalen. En dat alles, omdat de armen aanspraak maakten op een eigen stukje grond om te kunnen overleven en hun kinderen te voeden...

Voor Monseigneur Romero kwam de ommekeer, toen de doden ook onder zijn priesters begonnen te vallen. Vooral door de meedogenloze moord op zijn vertrouweling, de 49-jarige jezuïetenpater Rutilio Grande († 1977, 12 maart) gingen hem de ogen open. Vanaf dat moment stond hij aan de kant van de armen, net als Jezus in het evangelie. In een persoonlijk onderhoud met de pasgekozen president vroeg hij om opheldering. Die beweerde, dat Pater Grande op het moment van zijn dood bezig was de mensen op te hitsen. Romero moet toen gezegd hebben: "*Pater Grande was bezig kinderen te dopen. U bent een leugenaar.*" Op 23 maart 1980 deed de bisschop over de radio een hartstochtelijke oproep: "*Een soldaat is niet verplicht te gehoorzamen aan een bevel dat tegen de Wet van God ingaat. Die Wet zegt: 'Gij zult niet doden!' Ik bid u, ik smeek u, ik gebied u in de naam van God: houdt op met de onderdrukking.*"

Net als Jezus heeft hij daarvoor met zijn leven moeten betalen. De volgende morgen droeg hij de mis op in de kapel van een zusterklooster. Bij die gelegenheid werd hij in zijn priestergewaden door een huurmoordenaar doodgeschoten. Monseigneur Romero is (nog?) niet heilig of zalig verklaard.

Eind jaren tachtig maakte John Duigan hierover een aangrijpende speelfilm met de titel 'Romero'.