

NIKKI is een variant van **NICOLA**

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Vrouwelijke vorm van een samengestelde Griekse naam:

1] 'Niko-', afkomstig van 'nikein' = '(over)winnen'

2] '-laos' = 'volk'

Dus: 'volksoverwinnaar', maar waarschijnlijk 'hij die het volk voor zich wint' of 'die het hart van het volk voor zich wint' oftewel 'populair'.

*

Coleta Boilet claris, Gent, Vlaanderen, België; kloosterlinge; † **1447**; feest **6 maart**.

Zij werd geboren op 13 januari 1381 in Corbie, Picardië, Frans-Vlaanderen. Haar ouders waren al tamelijk oud, toen ze haar kregen. Ze waren bang geweest helemaal geen kinderen te zullen krijgen. Daarom hadden ze Sint Nicolaas om hulp en voorspraak gevraagd bij God. Vandaar dat het kind naar Nicolaas werd vernoemd.

Op haar 18e verloor ze haar beide ouders. Ze weigerde het huwelijk dat haar voogd, een abt, voor haar had geregeld. Ze verlangde liever een leven in dienst van God. Ze werd kluizenares. In een droom verscheen haar eens de heilige Franciscus van Assisi. Hij droeg haar op om de goede geest terug te brengen in de vervallen orde der franciscanen en de vrouwelijke tak ervan, de clarissen. Met de toestemming van paus Benedictus XIII herstelde ze in vele Europese kloosters de kloosterlijke geest, vooral op het punt van de armoede en de mentaliteit.

Het schijnt dat er tijdens haar leven veel wonderen en visioenen rond haar hebben plaats gevonden. Zo zou Maria eens aan haar verschenen zijn, waarbij ze Coleta een in stukken gehakt kind zou hebben laten zien met de woorden: "Zo en nog erger doen de zondaars met mijn zoon Jezus." Coleta stierf in het door haar gestichte klooster te Gent.

Zij is patrones van de clarissen, dienstmeisjes en timmerlui; zij wordt aangeropen tegen oogkwalen, koorts en onvruchtbaarheid.

Zij wordt afgebeeld in het bruine habijt van de clarissen, met boek en kruisbeeld; met lam en soms met leeuwerik.

*

Nicolaas van Myra, Turkije & Bari, Italië; bisschop. Nicolaas was volgens de overlevering bisschop van Myra in de eerste helft van de 4e eeuw. Sommigen beweren dat hij zelfs heeft deelgenomen aan het beroemde Concilie van Nicea in 325. Historisch is er over zijn leven niet veel bekend; † **ca 350**. Maar via de legenden des te meer. **Feest 6 december**

Reeds vanaf de 6e eeuw is zijn verering bijzonder populair. In 1097 werden zijn relieken overgebracht van de westkust van Turkije naar de Zuid-Italiaanse havenstad Bari. Er verrees een nieuwe kerk ter ere van hem. Daardoor nam zijn verering nog meer toe.

Veel oude haven- en handelssteden in Europa hebben een kerk die aan hem is toegewijd: Amsterdam vereert hem zelfs al zijn patroonheilige.

Met Martinus is hij waarschijnlijk de meest vereerde heilige in West-Europa. In Oost-Europa heeft hij zelfs de titel gekregen van 'Mede-Verlosser met Christus'!

Hij is patroon van de liefde; daarnaast is hij beschermheilige van zee- en handelslui; van soldaten; van schoolkinderen en studenten.