

MILAGRO

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Spaanse variant van het Latijnse woord 'miraculum' = 'wonder', 'mirakel'.

De naam gaat terug op een eretitel van Maria: 'Nuestra Senora de los Milagros' (= Onze Lieve Vrouwe van de Wonderen).

*

MARIA van de Wonderen (Nuestra Senora de los Milagros), Santa Fé, Argentinië; **1636**.

Feest 9 mei

Op 15 november 1573 wordt op de oevers van de Rio de los Quiloazas de stad Santa Fe gesticht, halverwege Asuncion en Buenos Aires. Vanaf 1609 wordt de geestelijke verzorging toevertrouwd aan de paters jezuïeten. In 1634 maakt broeder Louis Berger een schilderij van de Allerzuiverste Onbevleete Ontvangenis.

Broeder Louis Berger was afkomstig uit Abbeville, Noord-Frankrijk. Hij was daar in augustus 1586 geboren. Op 26 april 1614 trad hij in bij de jezuïeten in het noviciaat van Doornik. Hij legde zijn broedergeloften af op 8 november 1626 in de Paraguayaanse missiepost San Ignacio. Hij stierf in 1639 te Buenos Aires.

In de vroege ochtend van 9 mei 1636 doet de rector van het college, pater Pedro de Helgueta, zijn gebruikelijke gebeden na de mis. Als hij opkijkt, ziet hij dat het schilderij boven het altaar glimt van het vocht. Aanvankelijk meent hij dat het dauw is, maar al gauw realiseert hij zich dat het ergens anders vandaan moet komen. De bovenste helft van het schilderij blijkt kurkdroog, maar naar de onderste helft lopen straaltjes water die worden gevormd door ontelbaar veel druppeltjes: het lijkt wel zweet. De altaardwaal eronder en de vloer zijn al behoorlijk nat. De mensen in de kerk komen nieuwsgierig naderbij en beginnen met doeken en lappen het water op te deppen. Ze slaken kreten van verbazing; er klinkt geroep en gejuich; de klokken beginnen te luiden om aan alle mensen in de omtrek te melden dat er iets bijzonders aan de hand is. De vicaris, de burgemeester, de generaal en de secretaris in dienst van de koning maken hun opwachting. De vicaris tikt met zijn vingers achter op het schilderij om het water af te kloppen. Maar daardoor begint het juist nog harder te stromen. Dit blijft zo zeker een uur doorgaan. Het getuigenis van de aanwezigen is daarover eensluidend. De acte die er destijds van is opgesteld, wordt nog altijd in het heiligdom bewaard, evenals enkele druppels van het oorspronkelijke zweet. Uiteindelijk zal de plaatselijke bisschop het zweet erkennen als een waarachtig wonder. In de weken, maanden en jaren daarna ontvangen degenen die het schilderij komen vereren bijzondere genadegaven en gebedsverhoringen. Reden waarom de inwoners van Santa Fe het schilderij de eretitel hebben gegeven 'Nuestra Senora de los Milagros' (= 'Onze Lieve Vrouwe van de Wonderen').

Het schilderij van broeder Berger wordt tegenwoordig vereerd in het heiligdom van Nuestra Senora de los Milagros te Santa Fe.

In de Argentijnse stad Salta vereert men sinds 1692 een beeld van Onze Lieve Vrouwe van het Wonder. Tijdens een aardbeving was het drie meter naar beneden gevallen, zonder enige beschadiging.

In de Paraguayaanse stad Caacup staat een basiliek van Onze Lieve Vrouwe van de Wonderen. Voor de kerk strekt zich een reusachtig plein uit dat aan driehonderdduizend pelgrims plaats kan bieden. Het wordt daar wel genoemd 'het Mekka van Paraguay'.