

MERLIJN is een variant van MERVIN

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Verschillende verklaringen worden geopperd:

1] samengestelde Germaanse naam:

1.1 'mar-', 'maer-' of 'mer-' = 'vermaard', 'beroemd';

1.2 '-vin' of 'win' = 'vriend';

Dus 'beroemde vriend'

2] afgeleid van Myrddin (waarmee ook **Merlijn** verwant is): samengestelde Keltische naam:

2.1 'myr-' = 'zee' (vgl. 'meer');

2.2 '-dun' of '-din' = 'heuvel' (vgl 'duin')

Dus 'heuvel aan de zee'

3] **Merlijn** wordt soms ook in verband gebracht met 'merel', maar dat is etymologisch hoogst onwaarschijnlijk.

4] de Welshe variant **Merfin** is samengesteld uit:

4.1 'mer-' = 'merg', 'kern', 'binnenste', 'hart'

4.2 '-fyn', verbastering van 'myn' = 'uitstekend', 'prima'

Dus 'met voortreffelijke inborst'

*

Bijzonderheden

Er bestaat een theorie die zegt dat **Myrddin** een verbastering was voor de stad Carmarthen (in het Keltisch Caerfyrddin geheten).

De raadsman van Koning Arthur heette eigenlijk Myrddin Emrys; dat betekent zoveel als 'Emrys van (de stad) Carmarthen'.

Deze naam zou aangepast zijn aan het Latijnse gehoor van het Europese vasteland van die dagen en aldus vervormd zijn tot Merlin (Ambrosius). In dat geval zou Mervin dus hetzelfde zijn als Merlijn.

Merlijn in de wereld van de oude verhalen

Beroemde tovenaars, vooral bekend uit de vroegmiddeleeuwse Artur-cyclus. Geboren uit een maagd en de duivel, soms uit een verhouding tussen de zon en de maan. Door zijn ouders verlaten kan hij onmiddellijk na zijn geboorte spreken en blijkt hij vervuld van goddelijke wijsheid. Op zevenjarige leeftijd lost hij het levensraadsel op dat koning Vortigern hem voorlegt; het ging over twee vechtende draken. Op volwassen leeftijd zou hij de stenen voor het heiligdom van Stonehenge in Zuid-Engeland vanuit Ierland hebben aangedragen; door zijn toverkunst richtten ze zich vanzelf op.

Zijn bestaan zou teruggaan op een historische persoon ten tijde van de oorlogen tussen de Angelen en de Saksen op het eiland Brittannië. In sommige versies van de Arturromans leeft hij van achteren naar voren. Hij heeft de toekomst al meegemaakt en leeft nu terug de geschiedenis in. Het klassieke verhaal zegt dat hij ondanks zijn wijsheid en toverkunsten verstrikt raakte in het liefdesnet van zijn geliefde Viviane en dat hij daarin is opgelost...

Heiligen

Merli van Bretagne, Frankrijk; kluizenaar?. **Feest** ?.

Van deze heilige is niets bekend, behalve dat er een plaatsje naar hem genoemd is: St-Merli, Henanbihen, Côtes-du-Nord, Bretagne, Frankrijk. Meestal duidt het erop dat er in de vroege middeleeuwen een kluizenaar heeft gewoond; † vroege middeleeuwen.

*

Merolilanus (ook **Merlilaun**) **van Reims**, Frankrijk; martelaar; † **8e eeuw**; **feest 18 mei**.

Merolilanus was van Britse afkomst. Over hem is bitter weinig bekend. Volgens de overlevering zou hij als pelgrim onderweg geweest zijn naar Rome, toen hij in de buurt van Reims werd overvallen. Bij die overval heeft hij de dood gevonden. Dat schijnt op de plaatselijke bevolking diepe indruk gemaakt te hebben. Sindsdien is hij als heilige martelaar vereerd.

Of hij omwille van zijn geloof is gedood, is niet duidelijk. Roofovervallen op reizigers, en dus ook op pelgrims, kwamen indertijd regelmatig voor. Daarom mogen we toch veronderstellen dat er rond Merolilanus een waas of een verhaal van heiligheid moet hebben gehangen, waardoor hij meer was dan een 'gewoon' slachtoffer van struikrovers. Was hij misschien al te gul of al te opzichtig in het geven van aalmoezen? Dan zou een stel arme kerels het misschien wel jammer hebben gevonden, wanneer al het merendeel van al dat aantrekkelijks letterlijk aan hun neus voorbij zou gaan...?

*

Mervon (ook **M'Hervé**, **M'Hervon**, **Melonius**, **Mervé**, **Merveius**, **Merven** of **Mervonus**) **van Bretagne**, Frankrijk; kluizenaar & evangelieverkondiger; † vroege middeleeuwen; **feest 4 augustus**.

Zijn naam leeft voort in de Bretonse plaatsjes St-M'Hervé en St-M'Hervon, beide in Ille-en-Vilaine. In vroeger tijden was er in het bisdom Dol een parochie naar hem vernoemd. In het bisdom Rennes is nog een St-Mervé. Dragen de Bretonse plaatsen

Ploué-**Maorn** en Plou-**Vorn** nog een herinnering aan hem mee in hun naam?