

MARIANNA is een variant van MARIA-ANNA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

MARIA:

In de loop der tijden is er veel over de betekenis gespeculeerd. De laatste stand van zaken:

- 1] van oorsprong Egyptische naam:
 - 1.1] 'welgevormd', 'schoon'.
 - 1.2] door (de Oud-Egyptische) god (Ammon) bemind
- 2] Hiëronymus († 420; feest 30 september) schreef een boek over de betekenis van bijbelse namen. Hij veronderstelt: 'stilla maris' = 'druppel van de zee', stilaan verbasterd tot 'stella maris' = 'sterre der zee'. Ook is geopperd 'verhevene (over de zee)'
- 3] van oorsprong Hebreeuws (wat gezien de resultaten niet voor de hand ligt). Houdt verband met 'bitter' of met 'weerspanningheid'.

Maria, moeder van God, Jeruzalem, Palestina // Efese, Klein-Azië; † **halverwege 1e eeuw**.

De belangrijkste Mariafeesten zijn **15 augustus**: Maria's dood (= Maria ten hemelopneming); **8 september**: Maria geboorte en **8 december** Maria Onbevlekt Ontvangen.

*

ANNA:

Hebreeuwse naam: 'genade', 'begenadigde', 'lieflijke', 'bevallige' enz

Anna van Jeruzalem, Palestina; oma van Jezus; † **1e eeuw. Feest 26 juli**.

Volgens de legende was zij de moeder van Jezus' moeder, Maria. Zij was gehuwd met Joachim.

*

Mariamna (ook **Marianna**) **van Lycaonië**, Klein-Azië; geloofsverkondigster; † **1e eeuw**.

Feest 17 februari.

Zij was een dochter van de apostel Filippus. Volgens de overlevering vergezelde zij haar vader op zijn missiereizen die hij tezamen met de apostel Bartolomeus ondernam. Om te beginnen kwamen zij te Hiërapolis, Frygië. Daar werd een slang als godheid vereerd, maar zij wisten het ondiep uit zijn heiligdom te verjagen. De volkswoede van de menigte die daarop volgde leidde ertoe dat Filippus aan een tempelzuil werd opgehangen. Juist toen zij de anderen hetzelfde lot wilden laten ondergaan, ontstond er een gigantische aardbeving. Nu lieten zij Filippus' metgezellen met rust. Bartolomeus en Mariamna gaven Filippus een christelijke begrafenis. Daarna trokken zij naar India. Mariamna keerde echter terug en verkondigde het evangelie in Lycaonië. Daar moet ze tegen het eind van de eerste eeuw een natuurlijke dood gestorven zijn.

*

Marianna (kloosternaam **Maria de la Paix**) **Giuliani**; martelaressen van de Bokseropstand, Tai-Yuan-Fou, provincie Chansi, China; † **1900. Feest 9 juli**.

Zij was afkomstig uit Bolsena, Italië, en maakte deel uit van zeven zusters die op 9 juli 1900 tezamen met twee bisschoppen, enkele paters, broeders en huishoudelijke hulpen bij de revolutie van de Bokkers de marteldood stierven. De Bokseropstand ontleent zijn naam aan het geheime 'Genootschap der Eendrachtige Vuisten'. De leden hiervan maakten tijdens hun oefeningen en rituelen bewegingen die het meest aan boksbewegingen deden denken: vandaar de 'Bokkers'. Ze waren zeer bijgelovig en wraakzuchtig. Zij schreven alle natuurrampen, zoals extreme droogteperiodes en overstromingen, toe aan de 'vreemde duivels', waarmee zij de blanke westerlingen bedoelden. Hun uitvindingen en nieuwigheden (zoals bv. telegraafpalen en spoorwegen) zouden de traditionele natuurgeesten vertoornd hebben. Bovendien waren al die westerse vernieuwingen een ramp voor de Chinese economie. Reden temeer voor de Bokkers om zich tegen de bringers ervan te keren. Bij hun streven ondervonden zij de machtige steun van de keizerin-weduwe Tzeu-hi.

In het najaar van 1898 hadden de zeven zusters zich ingescheept. Op 15 april 1899 arriveerde het gezelschap te Sjanghai. Uiteindelijk bereikte men op de 4e mei de plaats van bestemming, Tai-nien-fou, de hoofdstad van de Chansi-provincie. De zusters openden een apotheekje en brachten een vervallen weeshuis weer op orde. Aan de rust kwam een einde, toen er een nieuwe gouverneur werd benoemd. Hij verbrak de goede betrekkingen met de Europeanen en haalde de Bokkers naar zijn gebied. Al gauw was een niet-Chinees niet meer veilig op straat. Het weeshuis van de zusters werd ontruimd; de weeskinderen elders ondergebracht met het oog op hun 'wederopvoeding'. Niet lang daarna werden de zusters overgebracht naar een veiliger oord, aldus de Chinese autoriteiten. In één van de daarop volgende nachten werden ze op transport gezet, tezamen met de beide bisschoppen, enige paters en broeders en nog vijftien meisjes. Zij allen hebben zich heel duidelijk gerealiseerd wat hun te wachten stond. Van buiten klonk de dreigende roep van de massa: "Dood aan de Europeanen!" Op 9 juli van het jaar 1900 was het zover. De soldaten gingen te keer tot er geen één meer in leven was.

Ze werden in 1946 door Paus Pius XII zalig verklaard.

*

Marianna de Jesus, Quito, Equador; kluiszusters & mystica; † **1645. Feest 26 mei**.