

LIVIA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

- 1] Afgeleid van de naam van het Oud-Romeinse adellijk geslacht der Livii. De betekenis ervan is niet zeker. Gesuggereerd wordt dat het afgeleid zou zijn van het Latijnse woord 'lividus' = 'blauwig', 'loodkleurig'; in overdrachtelijke zin ook 'jaloers', 'afgunstig'. Te vergelijken met onze uitdrukking 'groen van jaloezie': de Romeinen zagen daar veeleer de bleke blauwe loodkleur. Zou de naam der Livii dus teruggaan op een spotnaam, of wellicht een geuzennaam: begonnen als spot, en vervolgens overgenomen als erenaam, zoals wellicht ook het geval was met de geslachtsnaam der Claudii (= 'manken')?
- 2] Sommigen menen dat Livia een verkorting is van Oliva = 'olijf' of 'olijfboom'. Dat ligt echter niet voor de hand, omdat het Latijnse woord 'oliva' vrouwelijk is. Vrijwel nooit wordt van het vrouwelijk een mannelijke vorm afgeleid; het is vrijwel altijd andersom.

Varianten

Liivi (est), Liv (den), Livie (tsj), Livij (rus), Livija (lit), Livy (eng), Liwia (pol).

Bijzonderheden

De Romeinse geschiedenis kent meerdere beroemde personen met de naam Livia, o.a.:

1. Livia (Drusilla), de vrouw van keizer Nero.
2. Livia, zuster van Germanicus en vrouw van Drusus enz.

Livia (kloosternaam **Agostina**) **Pietrantonio**, Rome, Italië; religieuze; † **1894**.

Feest 12 (dag van de zaligverklaring &) **13 november**.

Zij werd in 1864 geboren te Puzzaglia in de buurt van Perugia, Italië. Zij trad in bij de zusters van liefde, gesticht door Jeanne-Antide Thouret († 1826; feest 24 augustus), van waaruit zij zich bezig hield met de verpleging van zieken in het Heilige-Geestziekenhuis. Zeven jaar deed ze haar werk vanuit een religieuze houding. Toen werd ze onverhoeds door een patiënt neergestoken. Terwijl ze stierf, bad ze om vergeving voor haar moordenaar. Ze was pas dertig jaar oud. Ze werd zalig verklaard in 1972.