

## JOLIEN is een variant van JOLINA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

- 1.1] De uitgang '-lijn' is een Nederlandse vorm van de uitgang '-lina'; deze geeft een verkleinvorm aan, zoals bv. in Carolina (vgl. Karlijn), Evelina, Hugolina, Joselina, Marcelina enz.
- 1.2] 'Jo-' is een verkorting van een naam die met deze klank begint; het meest voor de hand ligt
  - 1.2.1 Johanna = 'Hij (= God) zal genadig zijn' (Hebreeuws).
  - 1.2.2 ook mogelijk is Josefa = 'Hij (= God) zal vermeerderen'.
- \*
  - 2] Het zou hier ook kunnen gaan om een verkleinvorm van de Franse naam Jolie = 'leuk', 'lief', 'aantrekkelijk'.
  - \*
    - 3] Een derde mogelijkheid - niet voor de hand liggend, maar etymologisch niet onjuist: verkleinvorm van Jole, de Italiaanse variant van de Griekse naam Iolè; hangt samen met het Griekse bijvoeglijk naamwoord 'iolaos' = = 'bij (oppergod) Zeus behorend'. Zie hieronder 'Jole in de Griekse mythologie'.
    - \*
      - 4] Jolijn kan ook een verkorting zijn van Marjolijn:
        - 4.1] Nederlandse verkleinvorm van Maria;
        - 4.2] andere schrijfwijze voor de plant 'Marjolein' die dan als voornaam zou zijn gebruikt, wat niet ongebruikelijk is voor bloemen en planten (vgl. Arnica, Jolanda, Lilia, Rosa, Viola enz.).
      - \*
        - 4] Jolijn kan ook een verkorting zijn van Marjolijn:
          - 4.1] Nederlandse verkleinvorm van Maria;
          - 4.2] andere schrijfwijze voor de plant 'Marjolein' die dan als voornaam zou zijn gebruikt, wat niet ongebruikelijk is voor bloemen en planten (vgl. Arnica, Jolanda, Lilia, Rosa, Viola enz.).

### Jole in de Griekse mythologie

Zij was een dochter van de beroemde boogschutter Eurytus, de koning van Oechalia. De legende vertelt hoe Heracles en Eurytes een duel aangaan in boogschieten. Eurytes zet zijn dochter Iolè in. Maar als Heracles de overwinning in de wacht sleept, wordt hem de prijs geweigerd. Daarover is Heracles zo kwaad, dat hij Eurytes' burcht met de grond gelijk maakt, zijn zonen doodt in de strijd en Iolè meevoert in gevangenschap en zij wordt zijn geliefde.

\*

**Jolenta** (of **Jolanda**) van **Aywières** o.cist., België; kloosterlinge & mystica; † **vóór 1246. Feest 29 oktober.**

\*

**Jolenta** (ook **Jolanda**) van **Gnesen** claris, Polen; prinses & weduwe; † **1298. Feest 11 juni.**