

IMAN is een variant van **IMME**

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

In de middeleeuwen werd Imme ook wel Imana. Een verkorting daarvan is Iman.

Imme is een naam van Friese herkomst. De grondvorm 'Im-' is waarschijnlijk een sterke verkorting van een naam die begon met 'Erm-', 'Ermin-', 'Irm-', 'Irmin-' enz.

Volgens zeggen komt Iman ook voor in Togo, Afrika. Wat de naam daar in de inlandse taal betekent, is mij onbekend.

*

Volgens J. van der Schaar 'Woordenboek van Voornamen' Utrecht/Antwerpen, 1981 p. 216 moet er ook ooit ergens een imker, bijenhouder, geweest zijn, die zijn dochter de naam Imka (= 'imke' = 'kleine ieme') gegeven had. Een ieme (of imme) is een bij.

Heiligen

Imma (ook **Imina** of **Immina**) van Würzburg osb, Duitsland: + ca 750.

Feest 25 & 27 november & 10 december.

Zij was een dochter van hertog Hedan II van Thüringen. Zij schonk haar kasteel Marienburg bij Würzburg aan bisschop Burkhard van Würzburg († ca 752; feest 14 oktober). Uiteindelijk stierf ze als abdis van klooster Karlsburg bij Würzburg.

Zij staat afgebeeld in de pas voltooide heiligengroep die aangebracht is tegen de wand van het priesterkoor van de gerestaureerde domkerk te Würzburg.

*

Blijkens de oude bronnen werd **Imma** van Joinville verbasterd tot of opgevat als verbastering van **Ama**.

Manegildis (ook **Magenhilda**, **Manehilda**, **Meinhilda**, **Menehilda**, **Menehildis**, **Menehould**, **Ménehould** of **Menehuld**) van Perthes, bij Châlons-sur-Marne, Frankrijk; kluizenares met haar zes zussen: **Ama** (ook **Imma**) van Joinville-sur-Marne (22 & 24 september), **Luitraut** (ook **Liutrud** of **Lutrudis**), **Othilda** (ook **Hoilda**, **Hoïlda**, **Hoïlda**, **Holda**, **Hou**, **Hoyldis**, **Hulda**), **Pusinna** (ook **Pusina** of **Pusinda**: 23 april), **Francula** en **Liberia**; † 7e eeuw.

Feest 24 september & 14 oktober.

Zij waren dochters van de plaatselijke graaf Sigmar. Bij zijn dood verdeelde hij zijn land onder hen, zodat ieder een plekje had om het leven van kluizenares te leiden. Manegildis was kluizenares te Auxuène-en-Argonne. Met haar zusters maakte zij het bisdom Châlons beroemd door haar leven van heiligheid. Alle zeven zusters worden als zalige vereerd.

De relieken van Manegildis kwamen gedeeltelijk in klooster St-Urban bij Joinville aan de Marne en haar hoofd in Castrum Conthense, dat Sainte-Menehould ging heten. Het zou in de achttiende eeuw beroemd worden, doordat de vluchtende Lodewijk XVI er werd herkend. Ten gevolge daarvan werd hij in Varennes-en-Argonne gearresteerd.

Zij is patrones van Auxuène en Sainte-Menehould.