

## GREGORIUS

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Afgeleid van een Grieks werkwoord dat 'waken' betekent. Dus: 'waakzaam', 'de waakzame' of 'wacht(er)'.

\*

**Gregorius I**, paus, Rome, Italië; ; † **604; feest 12 maart.**

Hij werd rond het jaar 540 geboren. Zijn ouders waren van Romeinse adel. Na de dood van zijn vader maakte hij van zijn ouderlijk paleis een benedictijner klooster. In 575 trad hij er zelf in als monnik. Hij had talent om met mensen te onderhandelen. De paus van dat moment zond hem voor een aantal jaren naar Constantinopel. Daar had hij een moeilijke opdracht. Want de leiders van de christenen die daar woonden, waren het op alle belangrijke punten oneens met hun collega's in Rome. Gregorius bracht het er goed van af. Toen de paus in 590 doodging, werd hij gekozen.

Onmiddellijk gaat hij aan het werk. Als wapenspreuk kiest hij 'Dienaar van Gods dienaren'. Hij vindt dat de kerk te rijk is en doet vele bezittingen weg. De opbrengst geeft hij aan de armen. Zo ontdekt hij dat ook de zorg voor armen en zieken beter geregeld moet worden. Intussen stuurt hij missionarissen naar Engeland met de opdracht er het christendom te brengen. Hij geeft goede raad: kijk niet neer op mensen die anders denken dan jullie. Probeer hen eerst zoveel mogelijk te begrijpen. Geef dan overtuigende antwoorden. Als mensen daar in andere goden geloven, onderzoek dan wat je kunt bewaren...

In Rome schrijft hij boeken, die duizend jaar later nog gelezen worden; hij brengt eenheid in de kerkdiensten en bevordert het schrijven van kerkmuziek. Tot op de dag van vandaag is die kerkmuziek naar hem genoemd: het 'gregoriaans'. Heel zijn leven stond in dienst van de kerkgemeenschap en de armen. Hij maakte zijn wapenspreuk meer dan waar.

Zijn verering was in vroeger tijden bijzonder populair. Dat blijkt ook uit het feit dat er een weerspreuk bestaat over zijn feestdag 12 maart:

*"Is het weer op Sint-Gregorius dol*

*dan kruipt de vos reeds uit zijn hol.*

*Maar is het schoon en zonder vlagen;*

*hij schuilt nog veertien dagen."*

\*

Hij is patroon van geleerden en docenten; studenten, scholieren en scholen; van zangers en musici; ook van metselaars. Hij wordt aangeropen tegen de pest en tegen jichtpijn, omdat hij zelf aan jicht leed.

\*

Hij staat afgebeeld in het gemeentewapen van de Limburgse plaats Brunssum.

\*

Er zijn nog talrijke andere heiligen die **Gregorius** heten. Eén van hen is de Nederlander **Gregorius van Utrecht**; abt; † **775.**

**Feest 25 augustus.**