

GEOFFREY is een Engelse variant van **GODFRIED**

-----door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Samengestelde Germaanse naam:

1] 'God-' betekent 'god'

2] '-fried' betekent 'vrede';

De naam betekent dus zoiets als 'godsvrede' of 'hij die leeft in de vrede van god' of 'hij de vrede van god verpersoonlijkt'

*

Onder de martelaren van Gorkum bevonden zich twee mannen die Godefridus of Govaert heetten:

Godefridus (ook **Govaert**) **van Duinen**, Brielle, Nederland; één van de 19 martelaren Gorkum; † **1572. Feest 9 juli.**

Hij moet rond 1502 te Gorkum geboren zijn. Op het moment dat de martelingen zich afspelen, is Govaert dus al een oud man. Als jongeman had hij nog aan de universiteit van Parijs gestudeerd. Daar viel hij al op door zijn strenge en teruggetrokken levenswijze. Hij bekleedde een of ander eervol ambt en werd gevraagd om zich priester te laten wijden. Hij vond de verantwoordelijkheid eigenlijk te groot, zag overal moeilijkheden en hindernissen, liet zich ompraten en ontving de wijding waar hij zijn leven lang onder gebukt zou blijven gaan; hij was er in zijn eigen ogen niet waardig genoeg voor. Vandaar dat hij in het begin een leven leidde van vasten, boete en gebed. Zo balanceerde hij aldoor op de rand van overspannenheid. Tot het moment dat zijn oom ervan werd beschuldigd onder één hoedje te spelen met de vijand, Karel de Vijfde. En omdat Heer Govaert ook een Hollander was, veronderstelde men dat hij ook in het complot zat. Later kwam onomstotelijk aan het licht dat dit alles ongegrond was. Maar het kwaad was geschied; er was iets in zijn hoofd geknapt en Govaert was in feite een geestelijk gehandicapt man.

Zo kwam hij terug naar Gorkum. Hij deed eenvoudige dingen in de kerk. Hoe gestoord hij ook was in de omgang met mensen, vooral met vrouwen, hij schijnt bijna helderziend geweest te zijn, als jonge jongens hem om raad kwamen vragen. Het is zelfs een keer gebeurd, dat zijn misdienaar, Rutger van Est, last had van ontstoken ogen. In zijn onbeholpenheid was Heer Govaert zo goed om ze te zegenen met wijwater. De jongen was onmiddellijk van zijn kwaal verlost...

Intussen werden de tijden steeds woeliger en onrustiger. De Geuzen moesten van de katholieken niets hebben: het katholieke geloof was immers de godsdienst van de gehate Spanjaarden. Die hielden de Hollandse gewesten bezet. Wie de bevrijding van Holland was toegedaan, was dus vanzelfsprekend protestant. Niet goedschiks dan desnoods maar kwaadschiks. Vandaar dat Gorkumse getrouwe katholieken hun heil zochten in de Blauwe Toren, toen ze hoorden dat de geuzen eraan kwamen. Die kregen dat vestingwerk in handen, namen de geestelijken gevangen en zetten hen na een week van vernederende gevangenschap op de boot naar Brielle. Daar worden nog een paar andere gearresteerde geestelijken bij hen gevoegd. Op 9 juli 1572 werden ze naakt opgeknoopt in een turfschuur te Brielle.

Onder hen bevond zich ook de franciscaan **Godefridus** (ook **Govaert**) **van Melver**

Hij was rond 1512 te Mervelen bij St-Truiden in Belgisch Limburg geboren. Als koster van het franciscaner klooster aan de Arkelstraat te Gorkum had hij de zorg voor de gewijde voorwerpen van de eredienst. Daarnaast deed hij dienst als biechtvader. In zijn vrije tijd maakte hij heiligenprentjes. Hij sneed in een blok hout de afbeelding uit, drukte ze af en kleurde ze eigenhandig in. Die 'beeldekens' gaf hij aan de kinderen en zijn biechtelingen.

*

In de 16e en 17e eeuw zijn er onder de katholieke Ieren veel martelaren gevallen, omdat zij weigerden de anglicaanse godsdienst aan te nemen:

Geoffrey Barron, Limerick, Ierland; martelaar; † **1651. Feest 30 oktober.**

Hij was lid van het Hoogerechtshof en afgevaardigde van de Ierse federatie naar Frankrijk. Na het beleg van de Ierse stad Limerick op 29 en 30 oktober van het jaar 1651 werden zij met nog een aantal plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders door een stelletje Engelse soldaten ter dood veroordeeld, omdat zij katholiek wilden blijven. Geoffrey had toestemming gekregen om zich in vol ornaat te mogen kleden voor zijn terechtstelling. Zo beklom hij gekleed in witte zijde met trotse stappen statig het schavot...