

GABINUS

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Van oorsprong Germaanse naam? Verkleinvorm van 'Gabe' = 'gave';
Gabinus kan ook de gevoelswaarde hebben van 'gastvrij'.

*

Gabinus van Rome, Italië; martelaar?; + **295** of **296**.

Feest 19 februari.

Hoewel de naam van Gabinus al op zeer oude martelaarslijsten voorkomt, en zijn verering teruggaat op een eerbiedwaardige traditie, lijkt het er op dat hij een louter legendarische figuur is.

Hij zou de broer geweest zijn van paus Caius (+ 296; feest 22 april), neef van keizer Diocletianus, een gevreesd christenvervolger (+ 313) en vader van de heilige martelares Suzanna (+ 304; feest 11 augustus). Juist die - vaak geforceerde - familiebanden wijzen op het legendarische karakter van Gabinus.

De legende vertelt verder over Gabinus, dat hij na de marteldood van zijn dochter Suzanna vergeten in de gevangenis zou zijn achtergebleven, en tenslotte de hongerdood gestorven.

Andere verhalen weten te vertellen, dat het hier helemaal niet om een martelaar gaat. Hij zou priester zijn geweest die nooit vervolging te lijden heeft gehad. Hij zou in de kerk van Sint Suzanna begraven zijn, waardoor de zeer oude verering van zijn graf aldaar een logische verklaring vindt. Toen men nog wel de naam en het graf kende, maar zich niet meer kon herinneren welke persoon daarbij hoorde, zouden dus bovenstaande verhalen zijn gegroeid.

*

Gabinus (of **Gavinus**) **van Torres**, Porto Torres, Sardinië, Frankrijk; priester (of bisschop?) & martelaar met de priester **Protus** en de diaken **Januarius**; + **303**.

Feest 25 oktober.

Volgens de overlevering was hij een Romeins legionair die tot het christendom bekeerd was door de priester Protus en diens diaken Januarius. Alle drie stierven ze de marteldood tijdens de vervolgingen onder keizer Diocletianus

In 1848 werden ze herontdekt en plechtig bevestigd als de drie patroonheiligen van Torres.

*

Victor van Milaan, Italië; martelaar met **Felix** en vele anderen; + **ca 304**.

Feest 6 & 7 & 8 & 14 & 21 mei & 21 & 30 september.

Oude martelarenlijsten vermelden op 6 mei: *'Te Milaan: de heilige martelaren Victor, Felix, nog een Victor, Carisia, Aufidia, Judith, Emerita, nog een derde Victor, Acuta, Faustina, Hilarianus, Victoriana, Saturnina, Savina, Hedentes, Furtuna, Victoria, Prima, Gajanus, Valentina, Fortunata, Postumus, Faustinus, Majoricus, Venustus, Massunus, Processa, Secundianus, Importuna, Quintianus, Petrus, Tassus, Cassericus, Mapparicus, Veneria, Bonefacia, Quintus, Floriana, Victorina, Demorus, Gundola, een tweede Victorina, Crispinus, Possinus, een tweede Felix, Donatus, Laborus, Masillus, een tweede Gajanus, Farerus, nog een Quintus, Rogatus, Maxentius, Nina, Virtunia, Valeria, Tironius, Matrona, Citinus, Florianus, Hereneus, Fortunatus, nog een Faustinus, Gavinus, Herinus, Pappalicus, Primus, Cassus, Secundus, Celerinus, Hieremias, Flavius, Macrobius, Marcellinus, Maximus, Bafroditus, Augustianus, Niticus en nog vijfenzestig anderen die niet met name worden genoemd. Daarnaast nog een andere Gajanus met twintig geloofsgenoten.'*