

FROUKJE is een verkleinvorm van FROUKE

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Van oorsprong Germaanse naam, die tegenwoordig vooral voorkomt in Friesland, Groningen en Drente, en geleidelijk aan weer aan populariteit wint in heel het Nederlandse taalgebied.

- 1] Gaat waarschijnlijk terug op een woord dat 'eerste' of 'hoogstgeplaatste' betekende. Daaruit ontwikkelde zich het woord 'frauja' = 'heer'; wellicht nog terug te vinden in de naam van de Germaanse godheid Freyr. Aanvankelijk kon deze naam dus zowel een man als een vrouw aanduiden.
Zo leeft er in Bretagne nog de herinnering voort aan de mannelijke heiligen Freuc en Froven.
Maar gaandeweg verbasterde de betekenis van deze naam tot 'vrouw', 'vrouwe', 'meesteres', 'gebiedster', 'hooggeplaatste vrouwe'. (Aanvankelijk gold daar het woord 'wif', dat bij ons steeds meer een ongunstige bijklank kreeg. Een dergelijke negatieve ontwikkeling deed zich echter niet voor bij het Engelse 'wife' en het Duitse 'Weib').
- 2] Een ander mogelijkheid zou kunnen zijn dat deze naam oorspronkelijk te maken had met het oud-Germaanse woord 'frau' of 'fraw' = 'vrolijk', 'vlug', 'levendig'.
- 3] Door de klankovereenkomst met ons moderne woord 'vrouw-ke' is de naam steeds meer verstaan als 'kleine vrouw'.

*

Freuc (ook **Freoc** of **Freux**) van **Bretagne**, Frankrijk; kluizenaar?; † (vroege?) middeleeuwen.

Feest ?

In het Bretonse plaatsje Plancoët, Côtes-du-Nord, komt nog een plaatsaanduiding voor, waar de naam van St-Freuc in te horen is. Verder onbekend.

*

Frou (eigenlijk **Frodulfus**, ook **Fredulf**, **Friedolf**) van **Autun** osb, Frankrijk; monnik & kluizenaar; † na 732.

Feest 21 & 22 april & 5 augustus.

Aanvankelijk monnik in een klooster te Autun. Nadat de Saracenen het hadden verwoest, trok hij zich als kluizenaar terug in de Cevennen. In vroeger tijden stond hij op de liturgische kalender van het bisdom Dijon.

*

Froven van Bretagne, Frankrijk; kluizenaar?; † (vroege?) middeleeuwen;

Feest ?

Er is nog een gehuchtje in de buurt van Kermaria-Sulard, bij Lannion dat vernoemd is naar St-Froven.

Verder onbekend.

*

Veronica, Palestina? of Rome? weldoenster; † 1e eeuw. **Feest** 4 februari.

Zij bestaat enkel in de legende. Zij zou Jezus het gelaat hebben afgewist tijdens diens kruisweg naar Golgotha. Uit dankbaarheid zou Jezus de afdruk van zijn gelaat op de doek hebben achtergelaten. Het verhaal wordt reeds in de 4e eeuw verteld; en is ontelbare malen afgebeeld, vooral als zesde van de 14 staties van de kruisweg.