

FLOORTJE is een Franse variant van FLORENTI(N)A

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Afgeleid van het Latijnse werkwoord 'florere' = 'bloeien', 'floreren': dus 'bloei', 'bloesem', 'bloem', 'jeugd' enz.

Flora was de naam voor de godin van de lente in de Romeinse mythologie.

*

Heiligen

Flora van Cordova, Spanje; martelares met **Maria**; † **851**.

Feest 24 november.

We danken onze kennis van Flora en Maria aan een zekere Eulogius. Deze Eulogius was priester in Cordova ten tijde van de overheersing der Muzelmannen. De emir, Abd-Al-Rahman II, stond wel vrijheid van godsdienst toe, maar geen bekeringswerk. Toch braken er in het jaar 850 te Cordova vervolgingen uit. De bisschop viel af en pleitte tegen zijn eigen gelovigen. Velen werden gevangen gezet en met de dood bedreigd, onder wie ook Eulogius. Hij schreef daarop in de gevangenis een boekje met de titel 'Aansporing tot het Martelaarschap'. De boodschap was dat je in ieder geval niet van je geloof moest afvallen, je medegelovigen en God niet moest verraden en je eigen eeuwig geluk niet prijsgeven. Het - relatief korte - lijden van deze tijd zou niet opwegen tegen de eeuwige beloning, zo ontleende hij aan Paulus. In feite was dit boekje bestemd voor Flora en Maria. Zij wachtten in gevangenschap op hun terechtstelling.

Flora was van kind af aan opgevoed in het christelijk geloof, maar haar broer was Muzelman. Terwijl zij bezig was aalmoezen uit te delen aan armen, dreigde hij haar steeds te zullen aangeven. Zes jaar lang wist ze uit de handen van de bezetters te blijven. Toen kregen ze haar toch te pakken. Tezamen met ene Maria werd ze onthoofd op 24 november 851. Deze twee martelaressen hadden vlak voor hun dood beloofd dat zij bij aankomst in de hemel zouden bidden voor de vrijlating van hun medechristenen. Inderdaad werden de anderen binnen een week na hun dood in vrijheid gesteld.

Toch ondergingen nog een aantal gelovigen in de jaren daarna de marteldood. Het was Eulogius die deze mensen bijstond in hun laatste momenten. Hij heeft dan ook hun namen opgetekend en hun verhaal neergeschreven in een boekje getiteld 'Gedenkboek der Heiligen.'

*

Florentina van Sevilla, Spanje; kloosterlinge; † **636**.

Feest 20 juni.

Zij was afkomstig uit de Spaanse plaats Cartagena. Zij was het enige zusje van nog drie broers, die allen heilig geworden zijn: Leander van Sevilla († 600; feest 27 februari), Fulgentius van Ecija, Andalusië († ca 633; feest 16 januari) en Isidorus van Sevilla († 636; feest 4 april). Toen zij op jonge leeftijd haar ouders verloor werd zij aan de zorgen van Leander toevertrouwd. Ze trok zich terug in een klooster waarvoor Leander een leefregel schreef.

Waarschijnlijk was ze er ook een tijd abdis.

*

Diversen

De moeder van de Nederlandse heilige Cunera van Rhenen (maagd en martelares + 5e eeuw; feest: 12 juni) heette volgens de legende **Florentina**.

*

Beroemd is ook **Florence** Nightingale (1820-1912), verpleegster in de Krimoorlog (1853-1856). Zij heette naar de Italiaanse stad Florence (= 'bloemenstad').