

**DINAH** is een variant van **DINA**, verkorte vorm van **BERNHARDINA**

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

Betekenis

Het tussenvoegsel '-in-' dienst als verkleinvorm.

Eigenlijk luidt de naam Bernharda: vrouwelijke vorm van samengestelde Germaanse naam Bernhard:

1] 'ber(n)-' = 'beer', 'bere(n)-'

2] '-hard' = 'sterk', 'dapper', 'moedig'

Dus 'Beresterk'.

\*

Een heilige Bernharda of Bernardina is vooralsnog onbekend. Echter, de naam Bernadette betekent precies hetzelfde als Bernhardina.

\*

**Bernadette** (kloosternaam **Maria Bernarda**) **Soubirous**, Nevers, Frankrijk; maagd, kloosterlinge & mystica; † **1879**; feest 18 februari & **16 april**.

Zij was de dochter van een arm molenaarsgezin. Ze kon nauwelijks lezen en schrijven, en bovendien leed ze aan astma. Op veertienjarige leeftijd kreeg zij tussen 11 februari en 16 juli van het jaar 1858 in een grot van de berg Massabielle bij Lourdes (Zuid-Frankrijk) achttien verschijningen van Maria die zich de 'Onbevleete Ontvangenis' noemde. Ook al hadden deze visioenen plaats in aanwezigheid van andere mensen, toch heeft alleen Bernadette iets gehoord of gezien. In 1866 trad zij in het klooster van de Soeurs de la Charité te Nevers, waar zij na een slepende ziekte overleed. Haar lichaam is nog altijd volkomen gaaf en niet vergaan. Het rust bij de zusters in de kapel van St-Gildard te Nevers.

Ze werd heiligverklaard in 1933.

Ze is patrones van de herders en wordt afgebeeld als jong boerenmeisje, vaak geknield voor de grot, met Maria als dame in het wit; of als kloosterzuster.

Sinds de verschijningen aan Bernadette is Lourdes de beroemdste en drukst bezochte Maria-bedeplaats van de wereld geworden. Tot op de dag van vandaag trekken er in Lourdes elke dag duizenden pelgrims naar de geneeskrachtige bron en langs de heilige plaatsen. Onder hen zijn vele zieken. Zelden vinden zij er genezing naar het lichaam. (Tot nu toe zijn er 60 wonderbaarlijke genezingen kerkelijk erkend). Maar bijna altijd keren ze door de gezamenlijke ervaring van geloof en vertrouwen, bemoedigd en gesterkt terug.

\*

In Polen vereert men zuster **Bernardina Jablonska**, bisdom Krakow, Polen; stichteres; † **1940**; sterfdag **23 september**.