

CYREE is een Amerikaanse(?) variant van **CYRUS**

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Afgeleid van het Griekse woord 'Kurios' = 'Heer' (in Christelijke kringen sloeg dat op Jezus Christus).

*

Cyrus (ook Siro) van Pavia, Lombardije, Italië; eerste bisschop; † (1e? of) **3e eeuw; feest 31 augustus**.

Volgens de legende zou hij nog van de apostel Petrus zelf de opdracht hebben ontvangen om samen met zijn collega en latere opvolger Juventius het evangelie te gaan preken in de noordelijke streken van Italië.

Het stadion van de voetbalclub A.C. Milan, San Siro, is naar hem genoemd.

*

Cyrus van Tarsus, Klein-Azië (= huidige Turkije); martelaar met zijn moeder **Julitta**; † **304; feest 16 juni**.

Julitta was een weduwe van edele afkomst, woonachtig in Iconium (= huidige Konya, Zuid-Oost-Turkije). Omwille van Christus werd ze ter dood gebracht te Tarsus. Eén van haar folteringen bestond erin dat ze moest toezien hoe haar zoontje van drie, Cyricus, doodgeslagen werd: hij had de woedende rechter in het gezicht gekrabbt.

Volgens moderne geschiedwetenschappers zou het verhaal op legende berusten.

*

Cyrus (ook Abukir) van Alexandrië (ook van Canopus), Egypte; martelaar met **Johannes, Athanasia** (soms **Athanasius**) met haar drie dochters **Theodotia** (ook **Theodota**), **Theoctista** en **Eudoxia**; † **ca 303** (soms 311); **feest 31 januari**.

Cyrus was arts in de Egyptische hoofdstad Alexandrië. Als christen had hij speciale aandacht voor de armen, die geen vergoeding voor hun behandeling konden betalen. Op die manier had hij al verschillende patiënten voor Christus gewonnen.

Toen de christenvervolgingen onder keizer Diocletianus (285-306) uitbraken, zag hij zich genoodzaakt te vluchten en trok zich terug in Arabië. Daar leidde hij het leven van een monnik, maar oefende tegelijk zijn artspraktijk uit.

Johannes was afkomstig uit de stad Edessa en was als soldaat gelegerd in Jeruzalem. Daar hoorde hij, hoe mensen over Cyrus en zijn werk spraken. Hij trok naar hem toe om zijn leerling te worden. Na enige tijd stond hij hem terzijde in zijn verkondiging en zijn genezend werk. Van Egyptische vluchtelingen hoorden zij hoe christenen in de plaats Canopus, gelegen in de Egyptische Nijldelta, na de folteringen, die zij hadden moeten ondergaan, zwaar gewond in de gevangenis werden geworpen, zonder enige verdere verzorging. Vooral een moeder Athanasia met haar drie dochters Theodota, Theoctista en Eudoxia, schenen er ernstig aan toe te zijn.

Onverschrokken gingen zij er naartoe om de arme vrouwen bij te staan. Maar nog voordat zij de vrouwen te spreken hadden krijgen, werden zij gegrepen en voor het oog van de vrouwen zelf aan allerlei gruwelijke folteringen onderworpen. Nu meenden de beulen, dat de vrouwen wel hun geloof zouden verloochenen, en deden hen de pijnlijkste martelingen ondergaan. Maar zowel de vier vrouwen als de beide monniken bleven standvastig in hun trouw aan Christus. Uiteindelijk werden ze allemaal onthoofd.

Cyrillus van Alexandrië († 444; feest 28 januari) bracht hun relieken over van de Marcusbasiliek in Alexandrië naar Menuthis (nu: Abukir = Vader Cyrus) om hier de cultus van Isis te verdringen.

Cyrus wordt afgebeeld als oosterse monnik met een klein kruis in de hand; hij houdt als medicus een doos met oliën of een bos medicinale kruiden vast; houdt een wild zwijn tegen of rijdt erop.