

## CHLOË

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Griekse naam, afgeleid van 'chloè' = 'jonge, groene scheut'

\*

### Chloë in de mythologie

Chloë was een eretitel voor Demeter, beschermgodin van de landbouw en de vruchten. Er is was een heiligdom aan gewijd aan Demeter/Chloë dichtbij de akropolis in Athene.

\*

### Bijzonderheden

Deze naam kwam zoals zoveel bijbelse namen sinds de Reformatie (16e eeuw) in gebruik in Groot-Brittannië. Van daaruit stak hij over naar Amerika en raakte vooral in zwang in negerkringen. Beroemd is tante Chloë uit 'De Negerhut van Oom Tom'.

Ook bij de dichters die het landleven bezongen ('pastorale dichters'), was hij populair: 'Dafnis en Chloë'.

\*

### Chloë in de bijbel

In 1 Korinthe 1,10-11 komt een Chloë voor. Daar schrijft Paulus:

*'Laat er geen verdeeldheid onder u zijn; weest volkomen een van zin en een van gevoelen. Er is mij namelijk door de huisgenoten van Chloë over u verteld, broeders, dat er onenigheid onder u heerst...'*

Wie zij was, en wat er verder van haar geworden is: daarover zwijgen de oude documenten in alle talen.