

CHARLY is een Engelse koosvorm van CHARLES, variant van KAREL

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

'Kerel' in de middeleeuwse betekenis van dit woord.

Het betreft hier een aanduiding van een maatschappelijke klasse. Een 'kerel' was enerzijds niet van adel, anderzijds ook niet in een afhankelijke positie van een hogere rang: dus een 'vrije'. In de elfde eeuw kwam in onze streken Graaf Floris V op voor deze maatschappelijke klasse, en kreeg zodoende de eretitel 'Der Keerlen God'. Omdat in de maatschappij van destijds vooral naar de man gekeken werd, is het zelfs een aanduiding voor een (manhaftig) persoon van het mannelijk geslacht geworden: kerel (vgl. het Duitse Kerl).

*

Bijzonderheden

De variant **Charles** was in vroeger tijden een veel voorkomende naam aan het Engelse vorstenhuis.

*

Karel (ook Charles) Houben (ook van St-André) cp, Dublin, Ierland; religieus & priester; † **1893; feest 5 januari.**

Hij werd op 11 december 1821 in het Limburgse plaatsje Munstergeleen geboren. Na zijn middelbare-schoolopleiding in Sittard en zijn militaire dienst trad hij in bij de passionisten in België. Op 29-jarige leeftijd werd hij priester gewijd. Eerst werd hij naar Engeland gezonden om de katholieken, die daar in de minderheid waren, geestelijk bij te staan. Later kreeg hij opdracht om een nieuwe vestiging van de passionisten te helpen stichten in de Ierse hoofdstad Dublin. Hij staat te boek als een helper in nood en wijs biechtvader. Anton van Duinkerken schrijft van hem: "De eenvoud was bij hem de natuurlijke bronwel van de goedheid en de gemoedelijkheid, die zich door beproevingen en ascese uitzuivert tot bovennatuurlijke liefdadigheid." Zijn leven stond in het teken van de verzoening der christenen. Hij had dan ook een grote devotie voor het sacrament van de biecht. Zalig verklaard: 16 oktober 1988.

*

Karel de Goede (ook van Vlaanderen of Carolus Bonus), Brugge, Vlaanderen, België; graaf van Vlaanderen, weldoener & martelaar; † **1127; feest 2 maart.**

Karel leefde in de tijd van de ridders. Zijn vader was koning van Denemarken geweest, maar was door kwaadwillende edelen om het leven gebracht. Karel was toen nog maar twee. Zijn moeder, koningin Adela, had moeten vluchten naar Vlaanderen, waar Karel's opa woonde. Vrouwe Adela moet haar zoon vaak verteld hebben over zijn vader. Daar had zij steeds aan toegevoegd, dat zij hoopte dat hij, Karel, net zo'n goed mens zou worden als zijn vader. En Karel werd een goed mens. Hij was niet alleen godsdienstig, maar ook gul voor de armen. Toen gebeurde het dat de graaf van Vlaanderen op sterven lag. Hij had geen kinderen. Er was niemand in zijn eigen familie die hem kon opvolgen. Omdat Karel zo'n goed man was, koos de stervende graaf hem uit: "Jij moet mij opvolgen als graaf van Vlaanderen. Ik hoop dat je dan net zo'n goed mens zult zijn als tot nu toe." Karel beloofde het. En hield woord. Als hij twisten moest oplossen, koos hij niet bij voorbaat voor de rijke edelen. Hij probeerde eerlijk te zijn. Maar de edelen namen hem dat kwalijk. Zo komt het dat hij tenslotte Karel de Goede genoemd werd. Niet door iedereen. De edellieden noemden hem, als hij het niet hoorde, Karel de Stomme. Ze beraamden een plan om hem uit de weg te ruimen: een van hen zou tussen de armen plaatsnemen aan wie Karel elke dag bij het verlaten van de kerk geld gaf; op het moment dat die booswicht met de ene hand het geld aannam, moest hij hem met het mes de andere hand doodsteken. En precies zo is het gegaan. Op de trappen van de kerk in Brugge. Dat was op 2 maart van het jaar 1127. Sindsdien hebben de gelovigen Karel de Goede vereerd als een martelaar. Iemand die net als Jezus zijn leven heeft gegeven voor de goedheid van God.

*

Er zijn nog vele andere heiligen en zaligen die Karel heetten: o.a. **Carolus (ook Charles) Lwanga**, Namugongo, Oeganda; een van de Twee-en-twintig martelaren van Oeganda; † **1886; feest 3 juni**. In Aken, Duitsland wordt keizer **Karel de Grote** als heilige weldoener van de kerk vereerd; † **814; feest 28 januari**. Nooit heilig of zalig verklaard werd **Charles J. Seghers**, Alaska; bisschop & eerste martelaar van dat land; † **1886; Sterfdag 17 of 28 november**.

*

Aan protestantse zijde houdt men de gedachtenis in ere van koning Charles Stuart I, die in de Engelse hoofdstad Londen de marteldood onderging door toedoen van katholieken; † 1649; sterfdag 30 januari.