

CHAMAËL

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen.net)

Betekenis

Hebreeuwse naam: 'Vuurgloed Gods'

*

De naam is ontleend aan de naam van een aartsengel.

Volgens waren er zeven aartsengelen. Drie ervan worden met name genoemd in de Bijbel: Michaël, Gabriël en Rafaël. De vier anderen zijn ons bekend via buiten-Bijbelse bronnen: Uriël, Berachiël, Jehudiël en Shealtiël.

*

Chamaël, Aartsengel. **Feest 29 september.**

Vanouds werden de engelen onderverdeeld in allerlei groepen. In het Oude Testament kent men twee groepen: **Cherubijnen** en **Serafijnen** (Daniël 10,13; 12,01). In het Nieuwe Testament noemt Paulus nog **Tronen**, **Heerschappijen**, **Vorstendommen** en **Krachten** (Kolossenzen 01,16); elders noemt hij bovendien **Machten** (Romeinen (08,18) en **Aartsengelen** (1 Thessalonicenzen 04,16). Alles bijeen dus acht engelenkoren. Volgens de latere christelijke traditie staat er een aartsengel aan het hoofd van elk engelenkoor:

Uriël	staat aan het hoofd van de Serafijnen;
Jophiël	staat aan het hoofd van de Cherubijnen;
Japhkiël	staat aan het hoofd van de Tronen;
Zadkiël	staat aan het hoofd van de Heerschappijen;
Haniël	staat aan het hoofd van de Krachten;
Rafaël	staat aan het hoofd van de Machten;
Chamaël	staat aan het hoofd van de Vorstendommen;
Michaël	staat aan het hoofd van de Aartsengelen.



Engelenkoren. Ca 1750, Zeiller, plafondschildering. Duitsland, Ottobeuren, Abdijkerk