

CASLEY

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

De herleiding van **Casley** is onduidelijk. De uitgang '-ley' is ontleend aan andere Engelstalige namen die zo eindigen (vgl. Ashley, Barkley, Berkley, Bradley, Carley, Charley, Wesley enz.). Meestal gaat dat woord terug op een oud Germaans woord dat 'bos' of 'open plaats in een bos' betekent (zoals ons woord 'loo').

Het restant 'Cas-' kan afgeleid zijn van:

- 1] Casia: Griekse naam van een geurige plant, waaraan een specerij (kaneel?) onttrokken wordt..
- 2] De Griekse naam Nicasia (tot de godin van de overwinning Nikè behorend).
- 3] De Griekse naam Cassandra, verbastering van Alexandra = 'mensenredster'.
- 4] Komt 'Casley' uit de Indonesische cultuur, dan is er wellicht verband met het Indonesische woord 'kasih' = 'liefde', 'gunst', 'genegenheid'.

*

Casia van Thessalonica, Griekenland; martelares met Agapè en Irene, alsmede Chionia (ook wel Quionia), Filippa en Eutychia en met Agathon; † **304**.

Feest 3 & 16 (oosterse kerk) **april**.

Keizer Diocletianus (286-308) had verordonneerd, dat niemand heilige boeken van de christelijke godsdienst verborgen mocht houden. Maar de vrouwen over wie het hier gaat, hadden dat juist wel gedaan. Bovendien hadden zij zich schuldig gemaakt aan het afschrijven van zulke boeken. Ze werden betrapt en gegrepen en voorgeleid voor de landvoogd, Dulcetius. Nauwelijks was deze op zijn rechterstoel gezeten of de openbare aanklager Artemesius opende de zitting als volgt:

"Indien u, edelachtbare, mij toestaat, wil ik hier het verslag voorlezen van de inspecteur betreffende de beklagden, hier tegenwoordig."

Dulcetius knikte instemmend. De openbare aanklager las:

"Cassander aan Dulcetius, de landvoogd van Macedonië: heil! Ik zend uwe hoogwaardigheid zes vrouwen en één man. Het zijn christenen. Op die grond weigeren ze het offervlees van onze goden te eten. De vrouwen zijn Agapè, Chionia, Irene, Casia, Filippa en Eutychia; de man die erbij is, heet Agathon."

Agapè, Chionia en Irene waren zusters. Ze woonden te Thessalonica. Op het moment van hun arrestatie en martelgang waren hun ouders nog steeds de heidense godsdienst toegedaan.

Zodra de landvoogd de beschuldiging had vernomen, keerde hij zich tot de vrouwen: "Zijn jullie werkelijk zo opstandig en rampzalig bezig, dat je regelrecht tegen het gebod van de caesar en de keizer ingaat? En u daar - aldus richtte hij zich tot Agathon - waarom weigert u het offervlees te eten van onze goden; dat doet toch iedereen?"

"Omdat ik christen ben" was het eenvoudige antwoord.

Daarna vroeg hij de vrouwen een voor een om een reactie; allen bleven standvastig. Toen hij zich tot Casia wendde, antwoordde zij:

"Ik wil mijn leven redden."

"Maar dan zou u juist deel moeten nemen aan onze offermaaltijden."

"God beware me voor zulk en misdaad!"

Omdat Eutychia zwanger was, werd zij in afwachting van de geboorte van haar kind voorlopig terug in de gevangenis gezet en verzorgd. De Romeinse wet verbood het zwangere vrouwen ter dood te brengen. Terwijl Agapè en haar zus

Chionia aan een verder verhoor werden onderworpen, bracht men de overigen terug naar de gevangenis. De beide vrouwen bleven Bij hun standpunt en werden tot de brandstapel veroordeeld. Na een paar dagen werd Irene uit de gevangenis gehaald. Omdat zij niet toegaf, liet de rechter haar gedwongen werken in een bordeel. Maar zelfs daar raakte haar niemand met een vinger aan. Ook zij werd uiteindelijk levend verbrand.

Van de anderen horen we verder niets meer. We weten dus ook niet hoe het met Casia is afgelopen. Maar men neemt aan dat zij net als haar zusters in het geloof, voor Christus de marteldood is gestorven.