

BLANDA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Vrouwelijke vorm van het Latijnse bijvoeglijk naamwoord 'Blandus' = 'vleidend', 'lief', 'vriendelijk'.

Er is een heilige van die naam. Zij wordt tezamen vereerd met:

Calepodius van Rome, Italië; priester & martelaar met consul **Palmatus** met zijn vrouw en zijn zoons en tweeënveertig personeelsleden uit zijn huishouding, senator **Simplicius** met zijn vrouw en achtenzestig personeelsleden, met **Felix** en zijn vrouw **Blanda**; † 222.

Feest 10 mei.

Zij werden het slachtoffer van de christenvervolgingen onder keizer Alexander Severus (222-235). Om anderen af te schrikken werden hun hoofden op spietsen gestoken en bij alle stadspoorten van Rome ten toon gesteld. Het lichaam van Calepodius werd in de Tiber gegooid en door paus Calixtus I († 222; feest 14 oktober) geborgen en eerbiedig begraven.

*

Onder de martelaren van Lyon bevindt zich een heilige Blandina

Op 2 juni van het jaar 177, onder de regering van keizer Marcus Aurelius, onderging een groep van achtenveertig christenen in de stad Lugdunum (= de huidige Franse stad Lyon) de marteldood. Daarvan is een indrukwekkend ooggetuigenverslag bewaard gebleven, na de vervolgingen opgetekend door medechristenen uit Lyon en Vienne in een brief aan de christengemeenten van Frygië in Klein-Azië.

Er wordt verteld hoe zelfs de meest eenvoudige gelovigen de Romeinse autoriteiten in hun gezicht durfden te weerstaan. Ze weigerden aan de Romeinse goden te offeren, omdat ze trouw wilden blijven aan hun eigen god. Daarom werden ze allen tot de marteldood veroordeeld. Met name Vettius Epagathus, Sanctus, Maturus, Attalus, Blandina, bisschop Fotinus en Alexander treden op de voorgrond.

Bijzondere indruk maakte vooral het slavinnetje Blandina. Hoewel zij tenger was en zwak leek, en tot een maatschappelijke klasse behoorde, die geen eigen stem had, stond zij erop zelf de vragen te beantwoorden die de onderzoeksrechter haar stelde. Persoonlijk wilde zij instaan voor haar geloof in Christus. Zij werd uiteindelijk voor de wilde dieren geworpen.

Zij is patrones van de stad Lyon en van de ongehuwde meisjes; daarnaast van dienstmeisjes en dienstbodes.

*

Blandina (gedoopt **Maria Magdalena**) **Merten**, Trier, Duitsland; Ursuline; † 1890;

Feest 18 mei.

Zij werd op 10 juli 1883 geboren in Düppenweiler aan de Saar, als Maria Magdalena Merten en kreeg van haar ouders een diepe godsdienstzin mee. In 1908 trad zij in bij de ursulinen van Calvarienberg-Ahrweiler en kreeg daar de kloosternaam Blandine. Zij deed op 4 november 1913 haar professie. In de herfst van 1916 openbaarde zij bij haar de toen ongeneeslijke ziekte tuberculose. Zij onderging haar pijnlijk lot met bewonderenswaardige kalmte en overgave, en stierf op 18 mei 1918.

Op 1 november 1987 werd zij zalig verklaard.