

ALYCIA is een Engelse variant van ADELHEID

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Samengestelde Germaanse naam:

- 1] 'Adel-' = 'edel' (germ.)
- 2] '-heid' is 'soort' of 'geslacht';

Dus: 'vrouw van adellijke afkomst' of 'edelvrouwe'.

Verwante varianten zijn o.a. Aleida, Alida, Alice, Alicia enz.

*

Alice Croft (ook **Kroft**), Wrexhall, Engeland; kloosterlinge; † **12e eeuw**(?). Sterfdag 26 januari.

Zij was een zuster in het klooster van Wrexhall, dat in de 12e eeuw was gesticht door ene Hugh, heer van Hatton en Wraxhall. Over haar wordt door Dugdale geschreven in een oud boek over Engelse kloosters en kloosterlingen:

'Er leefde hier een kloosterzuster van adellijke afkomst, die weinig materiële goederen bezat, maar des te meer geestelijke deugden. Zij verlangde er vurig naar ter ere van God onze Heer en van Onze Lieve Vrouw een kapel te bouwen. Ze bad er dag en nacht voor. Toen kwam er een nacht waarin ze een stem hoorde die haar opdroeg alvast maar te beginnen met die kapel voor God en voor Onze Lieve Vrouw. Hoewel ze zich de droom 's morgens nog herinnerde, sloeg ze er geen acht op; het was immers maar een droom; en dromen zijn bedrog. Maar in een van de nachten daarna klonk weer diezelfde stem die weer dezelfde opdracht gaf, maar nu veel kordater. Bij het ontwaken wendde ze zich tot mevrouw haar priores, en vertelde haar wat haar allemaal was overkomen. Maar die deed het af als inbeelding en dromerij. Tenslotte verscheen de Heilige Maagd zelf aan Vrouwe Alice Croft met de vraag, waarom ze haar duidelijke wensen niet nakwam. Met grote vreze ging zij terug naar haar priores, bang hoe die zou reageren. Maar zij zei: "Als het Onze Lieve Vrouwe zelf is, zal er wel zegen op rusten. Ga je gang maar."

Toen vroeg vrouwe Alice in haar gebed wat ze nu moest doen, waar die kapel moest komen en hoe groot hij moest worden. Ze ontving een openbaring dat ze hem tegen de noordwand van de kerk moest aanbouwen. Daar zou ze vanzelf wel de afmetingen aangegeven zien staan. Dit alles gebeurde tijdens de oogst tussen de beide grote Maria-feesten in. [Maria Tenhemelopneming op 15 augustus en Maria Geboorte op 8 september]. Toen ze 's morgens vroeg ging kijken, bleek er over een bepaalde oppervlakte sneeuw te liggen, terwijl er verder nergens sneeuw lag op de rest van het terrein om de kerk. De sneeuw bleef liggen van 's morgen vier tot negen. Gelukkig haalde ze de metselaars, die zij had ingehuurd. Alle zaterdagen dat de bouw duurde, deed ze haar gebeden op de paadjes van het kerkhof en op het hoofdpad bleek ze elke week genoeg zilver te vinden om de werklieden te betalen. Precies afgestemd!

Vrouwe Alice Croft stierf op 26 januari. Ze werd begraven onder de drempel van de deur die toegang gaf tot het portaal van haar kapelletje. Te oordelen naar de afmetingen van haar botten moet zij een rijzige vrouw geweest zijn. Toen er namelijk een jonge vrouw in haar graf werd bijgezet, hebben wij met eigen ogen haar botten gezien.'

*

Alice Rich, Catesby, Engeland; priores; † **1270. Feest 24 augustus.**

Zij was een zus van de heilige Edmund Rich, aartsbisschop van Canterbury, in Frankrijk beter bekend als Edmé van Pontigny († 1242; feest 20 november). Alice en haar zussen werden door moeder grootgebracht in kommerkelijke omstandigheden: hun vader had hen zonder een cent in de steek gelaten. Toen moeder overleed, was Edmund verantwoordelijk. Hij moest een klooster vinden dat voor zijn zussen wilde zorgen. Maar die waren arm; ze brachten geen bruidschat mee, zodat de kloosters niet stonden te springen om de meisjes op te nemen. Gelukkig was de priorij van Catesby bereid ze zonder enige vergoeding op te nemen. Boze tongen beweren dat Edmund geen cent voor zijn zussen over had, terwijl hij voor zichzelf heel wat te besteden had! Later zou Alice priores worden van Catesby. Zij staat te boek als 'zalig'.

*

Alix (of Alice) Le Clerc, Nancy, Frankrijk; stichteres; † **1622. Feest 9 januari.**

Alix Le Clerc werd in 1576 in Remiremont in de Vogezes geboren. Als jong meisje was ze belust op dansen, uitgaan en jongens. Maar op haar 21e begon ze ernst te maken met haar geloofsovertuiging. Ze stichtte een zustercongregatie, die zich vooral wijdde aan onderwijs voor meisjes, voor die tijd bepaald vooruitstrevend. Alix stierf in de buurt van Nancy reeds op 46-jarige leeftijd.

*

Bijzonderheden

De variant **Alice** werd bekend door het boek 'Alice in Wonderland' van Carol Lewis.