

ABE

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

- 1] het zou hier gaan om een verkorte vorm van een naam die oorspronkelijk uit twee delen bestond; het eerste deel werd gevormd door het woord 'adal-' of 'adel-' (= 'adel' of 'edel'; Germaans); het tweede deel moet dan begonnen zijn met een 'b'-klank, zoals:
Adalbald of Adalbald = 'dapper door adel'
Adalbero of Adelbero = 'edele beer'
Adalbert of Adelbert = 'stralend van adel'
Adalbrand of Adelbrand = 'vlammend van adel'
Eadbert(?) = 'stralend door erfgoed'
- 2] Abe kan een verkorte vorm zijn van de naam Abel maar dat is minder voor de hand liggend (= 'ademtocht'; Hebreeuws).
- 3] Een enkele keer wordt verwezen naar Abraham (= 'vader van alle volkeren'; Hebreeuws)
*

Abbo (ook **Abbon**) **van Metz**, Frankrijk; bisschop; † **707**.

Feest 15 april.

Hij staat te boek als de drieëndertigste bisschop van de stad Metz. Hij zou zo'n tien jaar aan het hoofd van zijn kudde hebben gestaan. Dan zou hij dus tegen het eind van de 7^e eeuw als bisschop zijn aangetreden; dat klopt met het sterfjaar van zijn voorganger Clodulfus († 696; feest 8 juni). *'Nadat hij zo'n tien jaar met woord en voorbeeld het licht van zijn mensen was geweest, voegde hij zich bij zijn voorganger Sint Clodulfus in de hemel,'* aldus een oude kroniek.

Abbo (ook **Abbon**) **van Troyes**, Frankrijk; bisschop; † **7e eeuw**.

Feest ?

Hij komt voor in het verhaal van de heilige Frodobert van Troyes: hij stuurde de jonge Frodobert naar het beroemde klooster van Luxeuil om zijn opleiding als monnik te krijgen.