

WAUTIER is een Franse variant **WALTER**

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Walter is een samengestelde Germaanse naam:

1] 'Walt-', afkomstig van werkwoord 'walten' = 'heersen';

2] '-her' = 'leger' (vgl. 'heer' of 'heir').

Dus: 'heerser over het leger'; 'bevelvoerder'.

*

Walter van Pontoise osb, Frankrijk; abt; † **1099**.

Feest 8 april. Hij werd geboren in de eerste helft van de 11e eeuw en was afkomstig uit de landstreek Picardië in het noordwesten van Frankrijk. Hij begon zijn loopbaan als leraar filosofie en spraakkunst (rhetorica). Later trok hij zich terug in een benedictijnenklooster. Van daaruit werd hij door de monniken van Pontoise tot abt gekozen. Maar hij weigerde. Hij wilde God liever dienen in de eenzaamheid. Daarom vluchtte hij naar het klooster in Cluny (Bourgondië). Dat maakte juist in die tijd een geweldige bloeiperiode door. Maar zijn monniken wisten hem te vinden en haalden hem terug. Opnieuw nam hij de vlucht. Nu wendde hij zich zelfs tot de paus in de hoop dat hij hem zou kunnen helpen. Maar deze oordeelde dat de keuze van de monniken geheel volgens de regels was verlopen en dat er dus geen enkele reden was om te weigeren. Zo stond het nu eenmaal in de regel van Sint Benedictus. Die volgde hij toch als goed benedictijn? Nou dan!

In zijn functie als abt kwam hij geregeld aan het Franse hof, waar hij allerlei misstanden aanklaagde. Daarbij spaarde hij zijn kritiek ook niet aan de koning in hoogst eigen persoon.

Daardoor belandde hij al snel in de gevangenis.

Hij wordt afgebeeld met korenaren en wijnstok.

Hij is patroon van de krijgsgevangenen.

*

Walter van Zande ofm, Poitiers, Frankrijk; bisschop; † **1307**.

Feest († 21 &) **22 januari**.

Hij was afkomstig uit de Vlaamse stad Brugge en stond bekend als een bestudeerde franciscaan. Tegen zijn zin werd hij tot bisschop benoemd van de stad Poitiers. Tot overmaat van ramp moest hij in die functie ook nog zijn collega van Bordeaux, Bertrand de Goth, afzetten. Die was namelijk ongehoorzaam geweest tegen de paus en had diens bevelen gewoon in de wind had geslagen. Laat nou diezelfde Bertrand in 1305 zelf tot paus gekozen worden! Hij nam de naam aan van Clemens ('zachtmoedige!') de Vijfde. Intussen was hij de vernedering door bisschop Walter in vroeger jaren nog niet vergeten. Hij zette het Walter betaald door hem te ontslaan als bisschop. Walter verdroeg het nederig. Toen hij twee jaar later overleed kreeg Clemens V spijt. Daarom liet hij in de minderbroederkerk van Poitiers een fraai grafmonument vervaardigen ter ere van Walter.

*

Er zijn nog zeker twintig andere heiligen en zaligen die Walter heten.