

TIMO

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Verschillende herleidingen zijn mogelijk:

- 1] Verkorting van Timotheus. Tweeledige Griekse naam:
 - 1.1] 'timo-' hangt samen met het werkwoord 'timeoo' = 'vereren';
 - 1.2] 'theos' = 'God'Dus 'vereerder van God', 'eerbiediger van God' enz.
*

Timotheus Apostel, Efese, Klein-Azië; apostel & martelaar; † **97**.
Feest 26 januari.

Timotheus is vooral bekend, omdat de Apostel aan hem twee brieven heeft geschreven welke in het Nieuwe Testament zijn opgenomen. Hij was afkomstig uit de buurt van Iconium in Klein-Azië (= tegenwoordig West-Turkije). Hij ontmoette Paulus op diens eerste missiereis. De Apostel bekeerde hem tot het christendom. Timotheus was zijn 'lievelingsleerling' en werd door Paulus aangesteld tot bisschop ('opziener'). In die hoedanigheid trad hij herhaaldelijk bij belangrijke gebeurtenissen op als plaatsvervanger van Paulus. Uiteindelijk werd hij bisschop van de stad Efese. Althans dat is wat de kerkhistoricus Eusebius van Cesarea († 4e eeuw) van hem vertelt. Efese was in de klassieke cultuur het heiligdom van Artemis, godin van de liefde. Daar vonden in de ogen van Joden en christenen zulke schandalige vertoningen plaats dat Timotheus er manmoedig stelling tegen begon te nemen. Dat werd niet geaccepteerd door de priesters en vereerders van de godin. Hij moest het tenslotte met zijn leven bekopen. Volgens de overlevering heeft het volk hem doodgeknuppeld of -gestenigd.

Hij is patroon tegen maagklachten. Blijkens 1 Timotheus 5,23 leed hij daar zelf aan!

Hij wordt afgebeeld als bisschop (mijter, tabberd, staf); soms met een Artemisbeeld; ook wel met knuppel en/of stenen (zijn martelwerktuigen).

*

Er zijn nog zeker vijftig andere heiligen of zaligen die Timotheus heten.

*

- 2] Finse variant van TIMON. Griekse naam: 'eervol' of 'eerbiedig', 'respectvol' (vgl. Timotheus = 'godvrezend' of 'God vererend').
In het Spaanse (en Italiaanse) taalgebied zou deze naam ook afgeleid kunnen zijn van het Griekse woord 'thumos' = 'hart', 'innerlijk vuur', 'geestkracht'.
In het Nederlandse (en Germaanse) taalgebied ligt deze afleiding minder voor de hand, omdat daar de 'h' achter de 't' niet zo snel verdwijnt; en ook verandert de Griekse 'u' (= 'y') bij ons niet zo snel in een 'i'.
*

Timon Diaken, Korinte, Griekenland; † **eind 1e eeuw; feest 19 april.**

*

- 3] Soms wordt Timo afgeleid van de Germaanse naam Dietmar = 'vermaard bij het volk'.
*

Dietmar van Minden, Duitsland; bisschop + **1206; feest 5 maart.**

*

Dietmar van Korvey osb, Duitsland; abt; † **1046; feest 13 augustus.**

Aanvankelijk monnik te Lorsch. Vanuit Gorze bij Metz was hier de kloosterhervorming van Cluny al doorgedrongen. Werd in 1016 abt van Korvey aan de Weser in plaats van de door de heilige keizer Hendrik II afgezette abt Walch. Dertig jaar lang gaf hij krachtig leiding aan het klooster, en wist de verslapte geest weer nieuw leven in te blazen: er werd weer ernst gemaakt met gebed, versterving en eenvoud van leven.

*

Timo van Naumburg is één der stichters van de kerk in die plaats. Hij staat afgebeeld in steen.