

## TANJA is een variant van TATIANA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Men vermoedt dat deze naam teruggaat op het Latijnse Tatius, de naam van een Sabijns koning, die leefde ten tijde van de grondlegger van de stad Rome, Romulus (8e eeuw vóór Christus); de Sabijnen bewoonden in de klassieke oudheid het gebied ten noord-oosten van de stad Rome. De naam Tatius zou dan gevormd zijn uit Tata, een vleinaam uit de kindertaal die geen bepaalde betekenis hoeft te hebben, maar waarvan men aanneemt dat het 'pappie' aanduidt.

In de vrouwelijke vorm dus 'mammie'.

\*

**Tatiana van Rome**, Italië; martelares; † **ca 227**.

**Feest 12** (oosterse kerk) & **30 januari**.

Tatiana genoot al in de 7e en 8e eeuw vooral in Griekenland grote verering. Maar wat we over haar weten, berust vooral op legende.

Zij zou diacones geweest zijn in Rome, kerkelijke uitdeelster van goederen en naastenliefde. Omdat keizer Alexander Severus - nog altijd volgens de legende - een wankelmoedig mens was, hadden zijn ambtenaren vrij spel om op eigen houtje christenen te vervolgen, zeker wanneer ze het vermoeden hadden, dat er iets te halen viel. In dit geval verkeerden ze waarschijnlijk in die veronderstelling, want als diacones bracht Tatiana allerlei geschonken goederen naar arme mensen.

Ze werd gearresteerd, en toen ze niet toegaf aan het verzoek haar geloof af te zweren, op gruwelijke en langdurige wijze gemarteld. Maar waar ze 's avonds danig verminkt in de gevangenis werd opgesloten, bleek ze de volgende morgen weer blakend van gezondheid voor haar rechters en beulen te verschijnen. Zelfs de leeuwen, waaraan zij ten prooi gegeven werd, gedroegen zich in haar nabijheid als tamme dieren, en raakten haar niet aan.

Daarop bekeerden zich een aantal van haar beulen tot het christendom. Zij ondergingen hetzelfde lot als zij. Tenslotte werd ze, samen met haar vader, onthoofd.

Zij was dan wel van het zogeheten zwakke geslacht - zo merkt de verteller van deze legende op - maar haar geestkracht overtrof die van het sterke!

\*

**Tatiana van Moskou**, Rusland; groothertogin & martelares; † **1918**.

**Feest 4 juli** (oosterse kerk).

Zij was een dochter van Tsaar Nicolaas II. Met het hele tsarengesin werd zij omgebracht tijdens de Russische Revolutie. In de oosterse kerk is zij met de andere leden van het gesin op de heiligenkalender geplaatst.

\*

Er zijn nog zeven andere heiligen die Tatiana heten.