

## SVENJA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Recente naam van skandinavische oorsprong; vrouwelijke vorm van 'Sven': Sven: Skandinavische naam, afgeleid van 'sueinn' = 'jongen', 'jongeman', 'jonge krijger'. 'Sveinn' kan ook de betekenis hebben van 'goed' of 'deugdelijk'.

Heilige of beroemde Svenja's lijkt de geschiedenis nog niet te hebben opgeleverd...

**Zwentibold van Lotharingen**, Susteren, Nederland; koning & martelaar; † **900**.

**Feest 13 augustus**.

Hij werd in 871 geboren als bastaardzoon van Arnulf van Karintië, de laatste Karolingische keizer. Om hem aan een koningschap te helpen creëerde zijn vader voor in 895 het koninkrijk Lotharingen. Tegen de uitdrukkelijk wens in van de geestelijkheid en de leenmannen. Vier jaar wist Arnulf zijn zoon tegen hen te beschermen, maar toen hij in 899 stierf, werd zijn echte zoon Lodewijk het Kind uitgeroepen tot diens wettige opvolger, ook van het gebied waarover Zwentibold regeerde. Zwentibold sneuvelde in een slag tegen zijn opstandige leenmannen: 13 augustus 900. Door tijdgenoten, die sympathiek tegenover zijn zaak stonden, werd hij als een martelaar beschouwd. Bovendien had hij drie dochters die alle drie als heilige werden vereerd: Benedicta en Cecilia zouden later achtereenvolgens abdis worden van het klooster te Susteren, dat Zwentibold van rijke giften voorzag; en Relindis, leefde als kluizenares in de buurt van Luik en staat ook te boek als heilig. Reden genoeg dus om te veronderstellen dat ook hij heilig moest zijn.

\*

**Switbert** (ook **Suitbertus**, **Swidbertus**, **Swietbertus** of **Switbertus**) van **Kaiserswerth**, Duitsland; bisschop; † **713**; **feest 1 maart** & 4 september.

Als jongeman was hij de wereld ontvlucht om in de eenzaamheid God te zoeken. Later was hij een van de gezellen die rond 690 vanuit Engeland met Willibrord was meegekomen om het evangelie te gaan verkondigen in het zuidelijke gebied van de Friezen. Tijdens Willibrordus' reis naar Rome (692) werd Switbert priester gewijd door de bisschop van York. Vervolgens werd hij naar het gebied tussen de Lippe en de Ruhr gezonden (ongeveer het huidige Ruhrgebied in Duitsland).

Aanvankelijk vond hij gehoor bij het volk. Hij wist er meerderen voor Christus en het geloof in God de Vader te winnen. Er zijn zelfs legenden bekend, waarin wordt verteld hoe Switbert krachtens zijn geloof in God blinden de ogen opende, zieken van hun kwalen en pijnen genas en zelfs doden weer tot het leven terugbracht. Zo moesten de omstanders wel inzien, dat de God van Switbert veel meer macht bezat dan hun eigen goden.

Maar al dat werk werd weer teniet gedaan door de invallen van de Saksers. Switbert trok zich terug op een eilandje in de Rijn, waar hij - met behulp van Pepijn en diens vrouw, de heilige Plectrudis - een klooster stichtte, dat later naar hem Switbertswerth zou worden genoemd. Tegenwoordig staat het bekend als Kaiserswerth.