

SIMON

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

- 1] Griekse variant van Simeon (heb); hangt samen met het *Hebreeuwse* werkwoord 'sjemah' = 'horen', 'luisteren' enz. (verwant met Sem; vgl. Semieten = nakomelingen van Sem)
- 1a] 'verhoring' of 'God heeft gehoord' of 'God heeft (ons gebed om een kind) verhoord', zelfs '(dit kind zelf is) het bewijs dat God ons heeft verhoord';
- 1b] de naam kan ook de bijbetekenis hebben van 'de horende', 'de luisteraar', 'toehoorder', 'gehoorzame', 'oplettende' enz.;
- 1c] of 'over wie veel gehoord wordt', 'beroemd', roemvol';
- 2] Letterlijk genomen is ook mogelijk een afleiding van het *Griekse* 'simos', waar de Griekse naam Simoon' vandaan komt = 'met stompe of grote neus';
- 3] De *Friese* vormen kunnen strikt genomen teruggaan op 'Si-man' = 'zege-man', dus 'overwinnaar'.

*

Bijzonderheden

Er zijn minstens 42 Simonnen (of verwante namen zoals Simeon, Simi enz.) in de bijbel.

*

Simon Apostel, Perzië; apostel & martelaar; † **ca 70. Feest 28 oktober.**

Simon draagt in de evangeliën de bijnaam 'Zeloot'. Hij behoorde dus tot de politieke groepering onder de Joden die de Romeinen desnoods met geweld het Land uit wilde hebben. Hij was één van de door Jezus zelf uitgekozen twaalf apostelen. Na het verhaal van de nederdaling van de Heilige Geest over de apostelen met Pinksteren komt zijn naam in het Nieuwe Testament niet meer voor.

Volgens de legende zou Simon na Jezus' hemelvaart eerst naar Egypte zijn gegaan om daar het evangelie te verkondigen. Daarna reisde hij samen met Judas Thaddeus (niet de verrader!) naar Perzië. Daar doopten zij meer dan 60.000 mensen, de kinderen niet meegeteld. Onder de dopelingen was ook een koning.

Dan volgt er een vreemd relaas waarin beide apostelen het opnemen tegen priesters en tovenaars uit een heidense afgodendienst. Omdat deze lieden vonden dat de beide apostelen teveel invloed kregen, hitsten ze de bevolking tegen hen. Zij eisten dat zij gedwongen zouden worden een offer te brengen aan de heidense goden. Deden ze dat niet, dan zouden ze de doodstraf verdienen. Zodra ze zich lieten zien, werden ze aangevallen door de priesters en de bevolking van de hele stad. Ze werden vastgegrepen en naar de zonnetempel gebracht. De legende vertelt dat er een engel aan beide apostelen verscheen, die hen voor de keus plaatste: "Eén van de twee: óf al deze aanwezigen gaan dood, óf jullie worden gemarteld." Waarschijnlijk moeten we dat vanuit het geloof verstaan: als deze mensen niet tot het geloof zouden komen, zouden ze dood zijn voor God. Maar ze konden alleen tot het geloof komen door de onverschrokkenheid en standvastigheid van de beide leerlingen; door hun bloedgetuigenis. Was het met hun meester, Jezus, niet net zo gegaan? Vandaar dat de apostelen antwoordden: "Wij bidden God om erbarmen: laat Hij ieder bekeren, en ons de martelaarspalm behalen."

De pas-gedoopte koning liet in de hoofdstad een prachtige kerk voor hen bouwen. Daar heeft hij ze eervol begraven.

*

Simon's relieken bevinden zich in Rome en Keulen.

*

Hij is patroon van de ververs, leerlooiers en houthakkers.

*

Op zijn feestdag staat de volgende weerspreuk:

*'Als Simon en Judas komen,
begint men de winter te schromen.'*

*

Er zijn nog tientallen andere heiligen en zaligen die Simeon of Simon heten.