

SAVANNA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Er zijn verschillende herleidingen mogelijk:

1. Naam uit het Spaanse deel van Noord-Amerika: 'boomloze vlakte'. Naar het schijnt komt dit woord oorspronkelijk uit de Tainotaal, gesproken op het eiland Haïti.

Om bodemgesteldheden of aardrijkskundige aanduidingen te kiezen als voornaam is niet geheel onbekend.

*

2. Versierde vorm van Sava, naar het voorbeeld van Lisanne enz.

Op de lijst van heiligen komt een Sava voor. Omdat zij uit het oude Ethiopië kwam, is de betekenis ervan vooralsnog onbekend.

Sava van Ethiopië; martelares met Orontes, Raurawa en Saulas; † (vroeg
middeleeuwen)?

Feest 3 september.

Hun namen zijn overgeleverd in enkele oude liturgische boeken. Elke nadere bijzonderheid ontbreekt. Zo weten we dus niet waar, wanneer en waarom zij omwille van het geloof werden gedood. Ze staan alleen te boek als martelaren in Ethiopië.

*

3. Variant van Savina, wat weer een variant is van Sabina.
Latijnse naam: 'Sabijnse', 'behorend tot de stam of het volk van Sabijnen'.

De Sabijnen woonden in het gebergte in het midden van Italië ter hoogte van Rome. Beroemd is het verhaal van de Sabijnse maagdenroof. Het speelt zich af in de 8e eeuw vóór Christus en vertelt hoe Romulus, de stichter van de stad Rome, het aantal burgers van Rome vergrootte door een asiel te bouwen voor vreemdelingen. Maar dit waren enkel mannen. De vrouwen kregen zij door bij de naburige Sabijnen meisjes te roven. Ze trouwden ermee, kregen er kinderen bij en zo droegen zij zorg voor de toekomst van stad Rome.

Savina Petrilli, Siena, Italië; stichteres; † **1923**.

Feest 18 april.

Zij wordt in 1855 te Siena geboren. Op haar 22e begint ze met drie vriendinnen een opvangcentrum voor twaalf verlaten weeskindertjes. Het jaar daarop al zet zij dat om in een religieuze congregatie; zo wordt 1874 het stichtingsjaar van de Congregatie van de Arme Zusters van de Heilige Catharina van Siena. Ze heeft heel wat moeilijkheden te overwinnen; haar huizen worden niet alleen een toevluchtsoord voor wezen, maar ook voor armen, gehandicapten, bejaarden, zieken, analfabeten en zondaars. "Als de mensen ons bezig zien, moeten ze de indruk hebben dat ze Jezus zelf aan het werk zien". Dat was haar diepste verlangen.