

REINET is een verkleinvorm van **REINA**

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Vooraf Friese naam.

1] Vrouwelijke vorm van REIN, verkorting van een samengestelde Germaanse naam die met 'Rein-' begon; komt van 'regin' of 'ragin', verkort tot 'rain-', 'ran-', 'ragn-', 'rem-' enz. = 'raad': bv.

Reinalda = 'heersend met (goede) raad'

Reinberna = 'raadgeefster met de wijsheid van de beer'

Reinera = 'raadgeefster aan het leger'

Reinfrida (of Reginfrida) = 'vredebrenghster door (goede) raad'

Reinhilda = 'beschermster door (goede) raad'

Reinlinda = 'beschermster door (goede) raad'

Reinolfa = 'raadgeefster met de wijsheid van de wolf'

Enz

*

2] De Bretonse naam Rin = 'deugd', 'geheim.

*

3] De klank 'reine' valt samen met het Franse woord voor 'koningin'. Zo zou Reinet dus ook 'koninginnetje' kunnen betekenen, zoals in de appel 'goudrenet', vertaling van 'pomme de renette' = 'koninklijke appel' of 'koningin onder de appels'.

*

Reine (eigenlijk **Reginfrida**, ook **Raginfredis**, **Rainfroye** of **Reginfrida**) van **Ostrevant** (ook van **Arras**, van **Denain** of van **Donon**), Henegouwen, België; † ca 800.

Feest 8 oktober & 20 november.

Haar vader en moeder graaf Aldebert van Ostrevant († begin 9e eeuw; feest 22 april) en gravin Reina stichtten halverwege de 8e eeuw klooster Donon of Denain bij Valenciennes in Frankrijk. Ze plaatsten er hun dochter Reginfrida als abdis aan het hoofd.

Na haar dood ontstond er rond haar graf een bedevaartsoord, want in de loop van de volgende eeuw kwam een blinde vrouw, Awa (of Ava) uit Henegouwen, genezing zoeken. Haar gebed werd verhoord. Toen is ze maar meteen in het klooster getreden. Enige tijd later werd zij tot abdis gekozen. Ook deze Awa wordt als heilige vereerd († 9e eeuw; feest 29 april)

*

Reine van Bretagne, Frankrijk; kluizenares(?); † (vroeg) middeleeuwen.

Feest ?

Over het leven van deze heilige vrouw is niets bekend. Zij leeft voort in de naam van een dorpje in de Brière (departement Loire-Atlantique): Sainte-Reine. Vroeger stond er een aan haar toegewijde kapel in St-Malo-de-Beignon (Morbihan).