

**PELLE** is een verkorting van PELLEGRINO

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

Betekenis

Italiaanse variant van 'Peregrinus' = 'Pelgrim'; afkomstig uit het Latijns: 'per-agrare' = 'dwars door de velden trekken' ('ager' = 'akker').

(Vgl. pelerine = pelgrimsmantel; een korte schoudermantel die gemakkelijk viel bij het lopen).

\*

Volgens J. van der SCHAAR ('Woordenboek van Voornamen' Utrecht/Antwerpen 1981 p.292) ging het aanvankelijk om de naam 'Bil-grim', die onder invloed van het Latijns verbasterd werd tot een naam waarvan de betekenis op dat moment meer voor de hand lag: Pelgrim.

'Bil-' is 'bijl'; '-grim' is 'masker' of 'vervormd gelaat': dus 'grimmige bijl' (germ.).

\*

**Peregrinus** (ook **Pèlerin** & **Pellegrino**) van Auxerre, Frankrijk; eerste plaatselijke bisschop & martelaar met **Jovinianus**; † ca 304; feest 16 mei.

Hij werd door paus Sint Sixtus II () naar Gallië gezonden en stierf onder keizer Diocletianus (284-305) de marteldood te Bouhy, even buiten Auxerre. Hij wordt vereerd als de eerste bisschop van Auxerre.

\*

**Peregrinus** (ook **Pellegrino**) van San Pellegrino dell'Alpe, Italië (ook van Auxerre, Frankrijk of van Modena); Ierse zwerfmonnik; † 643; feest 1 augustus.

Gedurende de middeleeuwen sloeg de term 'pelgrim' op gelovige Ieren onderweg. In Ierland werd die term niet gebruikt voor een reiziger die onderweg was naar een bepaald bedevaartsoord met een bepaald heiligdom, waar hij zijn godsdienstige oefeningen hield en vanwaar hij daarna naar huis terugkeerde. Nee, hij had betrekking op een man die voor zijn zieleheil uit Ierland vertrok om voor jaren of zelfs voor de rest van zijn leven in den vreemde te verblijven.

Monte Pellegrino in de Alpen is genoemd naar zo'n Ier onderweg, die we alleen nog maar kennen bij zijn aanduiding 'Pellegrinus' of 'Peregrinus', een kluizenaar die als één van de beschermheiligen van Modena en Lucca wordt vereerd. In de afgelopen eeuwen werd zijn kapel herhaalde malen verwoest en weer opnieuw opgebouwd. In de loop van de tijd werd zijn kluizenaarswoning uitgebreid tot een gasthuis met herberg, verbonden aan zijn kapel. Ter herinnering aan de heilige verleende men er goede diensten, zoals het luiden van een klok, zodat verdwaalde reizigers op wintersavonden de weg konden vinden; het plaatsen van lange staken om de weg [in de sneeuw] te markeren. Er was steeds een hond bij de hand voor een eventuele reddingsoperatie; en arme reizigers mochten er altijd drie dagen gratis eten en logeren."

\*

Er zijn nog zeker tien andere heiligen en zaligen die Peregrinus heten.