

NILS is een Scandinavische variant van NICOLAAS

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Samengestelde naam van Griekse oorsprong:

1] 'Niko-', afkomstig van 'nikein' = '(over)winnen'

2] '-laos' = 'volk'

Dus: 'volksoverwinnaar'; waarschijnlijker 'hij die het volk voor zich wint' of 'die het hart van het volk voor zich wint'; dus 'populair'.

*

Niels Stensen, Florence, Italië; wetenschapper & bisschop. Hij werd begin januari 1638 in een protestants gezin te Kopenhagen geboren. Hij studeerde medicijnen in Leiden, in de Nederlanden, en behaalde er de doctorsgraad in 1664. Als wetenschapper was hij verbonden aan de universiteiten van Parijs en Florence. In 1667 bekeerde hij zich tot het katholieke geloof, in 1675 werd hij priester gewijd. Twee jaar later verleende de paus hem de bisschopswijding en stelde hem aan tot Apostolisch Vicaris in de Noord-Europese landen, die toen zo goed als volledig protestants waren. Dat hield in dat hij er de verantwoording droeg voor de verkondiging van het katholieke geloof zonder dat hij daarbij al kon steunen op een kerkelijke organisatie, zoals bisdommen, parochies en geestelijkheid. Het was juist de bedoeling dat hij daaraan zou werken.

Tussen zijn kerkelijke werkzaamheden door hield hij zich ook nog altijd met zijn wetenschappelijke arbeid bezig. Hij stond bij zijn collega's in hoog aanzien als anatoom en geoloog. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de kristalkunde.

Na aanvankelijk vanuit Münster gewerkt te hebben aan de verspreiding van het katholieke geloof temidden van de Reformatie, vestigde hij zich vanaf 1683 in Hamburg. Drie jaar later stierf hij niet ver vandaar in de Duitse plaats Schwerin na een leven van onthechting en hard werken in dienst van het evangelie; † **1686**.

Hij werd begraven in de grafkelder van het beroemde geslacht van de Medici's in Florence.

Feest (25 november &) **5 december**.

*

Beroemd is de heilige **Nicolaas van Myra**, Klein-Azië; bisschop & wonderdoener; † **halverwege 4e eeuw**. Elk jaar doet hij halverwege de maand november zijn intrede in de steden van Nederland. Op zijn stoomboot brengt hij met zijn Zwarte Pieten uit Spanje cadeautjes mee die hij op 5 december, de vooravond zijn verjaardag, **6 december**, aan alle kinderen van alle leeftijden uitdeelt.

Zijn feestdag was in oude tijden zo belangrijk dat er allerlei weerspreuken en boerenwijsheden over zijn ontstaan:

'Regent het op Sint-Nicolaas, dan wordt de winter streng en grijs.'

'Sint Nikolaas regen? Nooit een zegen!'

*

Er zijn nog talrijke andere heiligen die Nicolaas heten.