

MAURICE is de Franse of Engelse variant van MAURITIUS

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Latijnse naam; verlenging van 'Maurus' = 'moor', 'zwart', 'bewoner van Mauretanië (= Marokko of Noord-West-Afrika).

*

Mauritius van Agaunum, St-Moritz, Zwitserland; martelaar met het Thebaanse Legioen; † **268** of **287**. **Feest 22 september**.

Onder invloed van Germaanse guerilla-activiteiten aan de Gallische grenzen, stuurde Keizer Maximianus Hercules in het jaar 287 of daaromtrent een legioen van Opper-Egypte naar de grenzen met Gallië. Onderweg werd halt gehouden bij het plaatsje Agaunum in de Zwitserse Alpen. Bij die gelegenheid zouden de gebruikelijke offers gebracht worden om de overwinning van de Romeinse beschermgoden af te smeken en om eer en trouw aan de goddelijke keizer te bewijzen. Maar omdat het legioen uit christensoldaten bestond, weigerden dezen deel te nemen aan de openbare heidense offers. Volgens een andere lezing zouden ze geweigerd hebben om onschuldige mensen aan te vallen. Geen enkele poging om ze tot andere gedachten te brengen had resultaat. Zodat ze uiteindelijk allemaal werden gedood vanwege ontrouw aan de Romeinse Staat: dienstweigerig. Tot hen behoorden Mauritius, begraven te Agaunum, dat sindsdien naar deze martelaar Sankt-Moritz heet; voorts Exuperius, Candidus, Vitalis, Innocentius, twee Victors, van wie er één bijzonder vereerd wordt te Xanten, Duitsland; Alexander, vereerd te Bergamo, Italië; en Gereon te Keulen. Zij staan ook bekend als de Martelaren van het Thebaanse Legioen.

Rond het jaar 450 stelde bisschop Eucherius van Lyon de martelingen van het Thebaanse Legioen op schrift.

Weerspreuk in verband met Mauritius' feestdag:

'Sint-Mauritius klaar:

veel stormen verwacht u maar.'

*

Maurice van Carnoët, Bretagne, Frankrijk; abt en kloosterstichter; † **1191**. **Feest 5 oktober**.

Maurice moet geboren zijn rond 1117 en was afkomstig uit een klein plaatsje, Loudéac, in het bisdom Saint-Brieuc, Bretagne. Zijn familienaam luidt Duault. Hoewel zijn ouders het bepaald niet breed hadden, lieten zij hun zoon toch studeren. In die tijd stond dat praktisch gelijk aan de voorbereiding op een geestelijke ambt. Volgens sommige bronnen behaalde hij de meesterstitel in de theologie. Een mooie kerkelijke carrière lag voor hem open.

Maar hij zag af van al de verleidelijke voordelen ervan, en trok zich terug in het cisterciënzerklooster Langonnet. Het was zijn verlangen om in het verborgene een leven voor God te leiden. Omdat hij zoveel ernst maakte met zijn bedoelingen, werd hij al na drie jaar tot abt van het klooster gekozen. De roep van zijn milde vriendelijkheid drong ook door tot de buitenwereld. Reden, waarom hij in 1161 gevraagd wordt te bemiddelen in een kerkelijk conflict tussen allerlei kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders die ruzie hadden gekregen over de verdeling van een belangrijk stuk land.

De hertog van Bretagne, Conan IV, wilde graag de kerkelijke cultuur verder verspreiden over zijn gebied. Hij verzocht daarom Maurice, of hij bereid was een nieuwe kloostervestiging te beginnen in een bijzonder onherbergzame en eenzame streek. Volgens de kronieken waren het de ratten die er de dienst uitmaakten. Maurice nam de uitdaging aan, en stichtte het klooster van Carnoët, dat na zijn dood naar hem werd genoemd 'Saint-Maurice', totdat de Franse Revolutie (1789) de monniken verjoeg en het gebouw een wereldse bestemming gaf.

*

Later vertelde men graag dat er allerlei wonderen in zijn nabijheid zouden zijn gebeurd. Zo zou hij er eens voor gezorgd hebben, toen er geen miswijn was, dat de lege kruiken zich uit zichzelf vulden met wijn. Duidelijk een wonder dat sterk lijkt op dat van Jezus op de bruiloft te Kana (Johannes 2, 1-11); in ieder geval wordt ermee duidelijk gemaakt, dat volgens zijn tijdgenoten met Maurice de tijden van Jezus zo'n beetje waren teruggekeerd...

*

Maurice kreeg in de jaren dertig tot vijftig van de 20e eeuw bekendheid door de Franse chansonnier Maurice Chevalier.