

LUCRÈCE is een Franse variant van LUCRETIA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Naam van oud Romeins adellijk geslacht: Lucretii of Lucretiërs. Wordt wel in verband gebracht met het Latijnse woord 'lucrum' = 'winst', 'voordeel'.

*

Bijzonderheden

In de Romeinse mythologie is Lucretia een Romeins meisje uit de 6e eeuw vóór Chr., dat gehuwd was met Tarquinius Collatinus. Zij werd overweldigd en verkracht door de neef van haar man Sextus Tarquinius, die op dat moment koning was van het toenmalige Rome. Zij vroeg haar vader en haar man, dat zij haar zouden wreken. Toen ze geen aanstalten maakte, doodde zij zichzelf voor de ogen van haar vader en van haar man. De onlusten die hier het gevolg van waren, leidden uiteindelijk tot het definitieve einde van de monarchie in Rome en het begin van de Republiek (509 vóór Chr.).

Shakespeare werd door dit alles geïnspireerd tot zijn werk 'The rape of Lucrece' (= 'De Verkrachting van Lucretia').

*

Deze naam kwam in het Engelse taalgebied regelmatig voor van de 16e tot de 18e eeuw. Stilaan verdween 'Lucretia' in 19e eeuw om sinds de jaren '60 van de 20e eeuw zo nu en dan weer op te duiken.

*

Bekend - of liever berucht - werd Lucrezia Borgia (1480-1519). Volgens zeggen had zij een incestueuze verhouding met haar vader, paus Alexander VI en met haar broer Cesare. Daarnaast staat zij te boek als een gifmengster. Zij huwde in 1501 met Alfonso d'Este, hertog van Ferrara. Zij was een buitengewoon knappe en intelligente vrouw, recht-door-zee en daarnaast een gul bevorderaarster van de schone kunsten in Rome.

*

Heiligen

Lucretia van Merida, Spanje; martelares; † ca 304; feest 23 november.

Zij werd het slachtoffer van de christenvervolgingen onder keizer Diocletianus. Verder is er over haar niets bekend.

*

Lucretia van Keulen, Duitsland; drie martelaressen van die naam met Ursula + 11000 maagden; † 453; feest 21 oktober.

Volgens de legende maakten er drie Lucretia's deel uit van de 11000 maagden die tot het gezelschap van de heilige Ursula zouden hebben behoord.

*

Leocritia (ook **Lédocricia** of **Lucretia**) van Cordova, Spanje; martelares; † 859. Feest 15 maart.

Zij was een moslimmeisje, dat zich buiten medeweten van haar ouders tot het christendom bekeerde. Een van haar beweegredenen was waarschijnlijk, dat ze door haar familie slecht behandeld werd. Ook hoort men wel de veronderstelling, dat zij zich verzette tegen de huwelijkspartner die haar familie voor haar op het oog had. Hoe dan ook, ze vond onderdak bij Eulogius, die juist enige maanden tevoren was benoemd tot aartsbisschop van Toledo. In het Spanje van die dagen waren moslimleiders aan de macht. Zij gedoogden de christenen op voorwaarde, dat ze geen bekeringen probeerden te maken.

Als priester had Eulogius al eens gevangen gezeten. In die toestand had hij een boekje geschreven om zijn medegevangenen moed in te spreken en aan te sporen liever te sterven voor Christus dan Hem te verloochenen. Om de herinnering aan hun heldhaftige dood levend te houden, had hij vervolgens een boekje geschreven over de heilige martelaren van zijn dagen. Tenslotte had hij nog een werk op zijn naam staan, waarin hij de christelijke levensovertuiging verdedigde tegenover vreemde (lees: moslim-) invloeden.

De emir van Cordova, Mohammed, had met afkeuring kennis genomen van Eulogius' benoeming tot aartsbisschop, want Eulogius had in zijn ogen al te veel invloed; dat zou op die hoge post alleen maar erger worden. Toen de zaak van Leocritia aan het licht kwam, en haar familie om straf en wraak riep, zag hij een mooie aanleiding zich van deze geduchte tegenstander te ontdoen. Hij liet hem oppakken en terechtstellen op 11 maart 859. Vier dagen later werd ook Lucretia zelf het slachtoffer van de christenhaat van haar voormalige familie en geloofsgenoten.