

LISANNE is een samentrekking van ELISABETH & ANNA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Elisabeth: afgeleid van het Hebreeuwse 'Eli-sjeba':

1] 'Eli-' = 'mijn God'

2] '-sjeba' = 'zweren'

Dus: 'God heeft [trouw] gezworen', 'God is mijn eed' of 'Het is God bij wie ik zweer'

Anna: 'genade', 'begenadigde', 'lieflijke', 'bevallige' enz (Hebreeuws).

*

Bijzonderheden

Volgens een NIPO-onderzoek stond **Lisanne** 4e op de lijst van populairste meisjesnamen van Nederland tussen 1989-1991: 1,3%; gemeten over de jaren 1990-1994 stond **Lisanne** gedeeld 5e op de lijst van populairste meisjesnamen in Nederland.

*

Elisabeth Anne Bayley-Seton, Baltimore, Maryland, Amerika; stichteres; † **1821**.

Feest 4 januari.

Zij werd in 1774 te New York geboren in het gezin van de episcopale arts Richard Bayley. Hoewel hij gelovig niet bijzonder geïnteresseerd was, had hij veel hart voor zijn patiënten. Hij was bijvoorbeeld de eerste dokter die zijn patiënten in een eigen rijtuigje thuis ging opzoeken. Met de opvoeding bemoeide hij zich weinig. Toch gaf hij zijn kinderen het beeld mee van een sociaal voelend man, met hart voor de armen en begiftigd met een flinke dosis heldhaftigheid. Trekken die we ook bij Elisabeth Anne zullen tegenkomen. In tegenstelling tot haar vader was zij wel gelovig actief. Op haar 17e kwam zij in aanraking met de jonge zakenman William Magee Seton. Ze trouwden twee jaar later op 25 januari 1794 in de episcopale Holy Trinity Church te New York. Het werd een 'High-Society'-huwelijk, en ook de eerste jaren van haar huwelijksleven worden gekenmerkt door activiteiten die bij dat milieu horen. Elisabeth's brieven uit die tijd sprankelen van enthousiasme en genieten. Intussen krijgen ze vijf kinderen.

Maar stilaan bekruipt haar het gevoel van 'Is dit het nou? Moet ik niet meer met leven aanvangen dan gezelligheid nastreven en tijdverdrijf zoeken?' Ze krijgt de kans de handen uit de mouwen te steken, als ze hoort dat honderden Ierse immigranten in quarantainebarakken verblijven onder de meest verwaarloosde omstandigheden. Vanuit haar kerk biedt ze hulp aan: voedsel, kleding, verzorging. De baby's die hun moeder verloren hebben geeft zij persoonlijk de borst. Dan gaat het bedrijf van haar man failliet, en blijkt ook zijn gezondheid niet helemaal in orde. Ze heeft veel zorgen aan haar hoofd, en blijkt er uitstekend mee om te kunnen gaan. William wil terug naar Livorno, waar hij het vroeger zo goed heeft gehad. Elisabeth gaat mee in gezelschap van haar oudste dochter. Maar kort na aankomst in Italië sterft William. Elisabeth-Anne is op dat moment 29 jaar. In afwachting van de terugreis logeerden moeder en dochter bij schatrijke kennissen van haar man. Hun huis telde wel honderd kamers. Het waren overtuigde katholieken. Elke dag werd in de huiskapel de mis gelezen. In de stad bezocht Elisabeth-Anne de mooie kerken, die altijd open waren en waar je altijd even kon bidden. Het katholiek geloof was veel warmer en dichterbij dan haar eigen geloof waar ze zich met hart en ziel voor had ingezet.

Bij aankomst thuis in New York nam ze bijna onmiddellijk contact op met de plaatselijke katholieke gemeenschap. Zij trok zich niets aan van het commentaar uit haar omgeving. Op 14 maart, Aswoensdag 1805, ging zij over naar de katholieke kerk. Haar werd gevraagd of zij in Baltimore, Maryland, een parochieschooltje wilde openen. Haar onderneming verliep voorspoedig. Ze kreeg de hulp van andere vrouwen en meisjes. Op aanraden van de plaatselijke bisschop maakte zij van het onderwijzeressteam een zustercongregatie. Ze zouden leven volgens de kloosterregel van Vincentius a Paolo en noemden zich 'The Sisters of Charity of St. Joseph' (= De Zusters van Barmhartigheid van Sint Jozef). Zo ontstond de eerste zustercongregatie in Amerika zelf. De eerste tien jaar dienst Elisabeth-Anne dienst als algemeen overste. Daarnaast vergat ze haar taak van moeder niet. Intussen had ze twee van haar dochters en twee van haar schoonzons aan de tuberculose verloren. Ze stierf op 4 januari 1821, 46 jaar oud. In 1963 door Paus Johannes XXIII zalig verklaard en heilig in 1975 door paus Paulus VI. Daarmee was zij de eerste heilige van Amerikaanse bodem.

Op dit moment zijn de Zusters van Barmhartigheid in de Verenigde Staten de grootste zustercongregatie.

*

Elisabeth, Jeruzalem, Palestina; ouders Johannes de Doper; † **1e eeuw**; **feest 5 november** & **Anna**, Jeruzalem, Palestina; legendarische oma van Jezus van moeders kant; **feest 26 juli**.