

LEONTIEN is een verkleinvorm van LEONA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Leona is een vrouwelijke vorm van Leo: 'leeuw' (het Latijnse woord 'leo' gaat terug op het Griekse woord 'leoon'). Leona betekent dus 'leeuwin'.

*

Leontien is eigenlijk een verkleinvorm van Leontia; dat is de vrouwelijke vorm van Leontius, welke is afgeleid van het Griekse 'leonteios' = 'op een leeuw gelijkend'; 'zich als een leeuw gedragend', 'leeuw-achtig'.

*

Leontia van Utica, Numidië, Noord-Afrika; martelares met Dionysia e.a.; † **505**.

Feest 6 december.

Het oude Romeinse martelarenboek vermeldt op 6 december: "In Noord-Afrika de gedachtenis van de heilige Dionysia met haar zoontje Majoricus en van de heilige Dativa en Leontia. Daarnaast nog de heilige Tertius, een godsvruchtig man, de geneesheer Emilianus, Bonifatius en nog drie anderen. Zij moesten onder de Ariaanse Vandalenkeizer Hunnerik omwille van het ware geloof wrede folteringen ondergaan. Zo werden zij tenslotte opgenomen in het getal van Christus' aanhangers".

Arianen waren ook Christenen, maar zij geloofden niet dat Jezus de Zoon van God genoemd kon worden. Hij was een bijzonder mens geweest, maar Zoon van God...? Zij kunnen zich niet voorstellen dat God mens kan worden. Zij zeggen: "Het goddelijke en het menselijke: die twee passen niet bij elkaar. Het is óf het één óf het ander. Een mens kan nu eenmaal niet uit God voortkomen. Mensen kunnen door God worden gemàakt, zoals een houtsnijder beeldjes maakt. Net zomin als houten beeldjes uit een beeldhouwer worden geboren, net zomin kan een mens uit God voortkomen."

De bedenker van deze leer was de priester Arius uit Egypte († 336). Zij werd officieel reeds veroordeeld als ketterij op het Concilie van Nicea (325).

De ruzie tussen deze dwaalleer en de ware leer heeft honderden jaren geduurd en talloze slachtoffers geëist, zoals dus blijkt uit het rijtje namen hierboven.

*

Leontia van Eichstätt, Duitsland; maagd & martelares met Venerius, Castus en Livonius; † **eerste eeuwen van het christendom.**

Feest 1 maart (waarschijnlijk de dag waarop zij van Rome naar Eichstätt zijn overgebracht). Het gaat hier om martelaren die hun leven hebben gegeven voor het geloof in Christus. Zij lagen begraven in één der catacomben van de stad Rome. Op een goed moment in de middeleeuwen zijn hun stoffelijke resten overgebracht naar de Zuid-Duitse stad Eichstätt om daar vereerd te worden.