

KARIANNE komt van CATHARINA-ANNA

door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Samengestelde naam uit Catharina en Anna:

1. **Catharina:** Door het '-in-' tussenvoegsel verkleinvorm van het Griekse bijvoeglijk naamwoord 'katharos' = 'zuiver', 'rein', ook in overdrachtelijke zin: rein van hart, zuiver in de godsdienstige leer enz. (vgl. ons woord 'ketter'...).

*

Catharina (bijgenaamd '**de Grote**') van **Alexandrië**, Egypte; martelares; † **310**; feest **25 november**.

Haar verhaal berust op legende. Koningsdochter. Zo leergierig, dat ze op 15-jarige leeftijd alle filosofen van haar tijd de baas was. Haar volk preste haar te trouwen, maar zij stelde haast bovenmenselijke eisen. Een christen zei haar dat alleen Christus zo'n bruidegom kon zijn. Ze liet zich dopen, overreedde 150 filosofen die haar juist van haar ongelijk moesten overtuigen; werd gearresteerd en op een schoepenrad gebonden, maar het brak. Tenslotte werd ze onthoofd. Haar lichaam zou door engelen begraven zijn op de Sinai, waar nog steeds het Catharinaklooster staat.

Catharina is onder meer patrones van geleerde, filosofen en onderwijzend personeel.

*

Carina van Ankara, Turkije; martelares met nog anderen; † **369**. Feest **7 november**.

*

2. **Anna:** Hebreeuwse naam: 'genade', 'begenadigde', 'lieflijke', 'bevallige' enz.

*

Anna van Jeruzalem, Palestina; Jezus's oma van moeders zijde, tezamen met **Joachim**, haar man en Jezus' opa; † **1e eeuw** (vóór Chr.?). Feest **26 juli**.

Hun namen en geschiedenis berusten op legende. Waren ondanks hun wetsgetrouwe vroomheid kinderloos gebleven wat als een schande werd beschouwd. Toen Joachim met zijn jaarlijks offer naar de tempel kwam, werd hij ten aanhoren van iedereen door de priester teruggewezen. Zolang God hem strafte met kinderloosheid, was een offer niet welkom. Joachim verborg zich tussen de herders van Bethlehem, terwijl Anna zich thuis ongerust afvroeg waar hij bleef. In die situatie verscheen aan beiden een engel met de boodschap dat ze een kind zouden krijgen dat ze Maria moesten noemen, en dat ze elkaar moesten ontmoeten voor de Gouden Poort in Jeruzalem. Die ontmoeting - vaak afgebeeld in de middeleeuwse kunst - geldt als Maria's ontvangenis (08 dec.) in de schoot van haar moeder Anna.

Anna is patroon van onderwijsgevenden, omdat zij volgens de legende Maria leerde lezen met behulp van een gebedenboekje.