

## **KANTI**

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Hindi-woord, afkomstig uit het Sanskriet: 'schoonheid', 'glorie', 'verlangen', versiering'.

In de heilige boeken wordt dit vaak gezegd van het schijnsel van de maan, of van een vrouw, in het bijzonder van de godin Chandra, de echtgenote van de maan, alsmede van de godinnen Lakshmi en Durga.

Lakshmi is in de Hindoestaanse mythologie de gezellin van Mahavishnu; zij is de godin van geluk, voorspoed en succes. Zij wordt afgebeeld oprijzend uit een lotus midden in een oceaan van melk.

Durga is in de Hindoestaanse mythologie de godin van het heelal. Zij wordt onder viereenzestig verschillende gedaanten vereerd: Sjiva is er één van; een andere is Parvati, de dochter van Himavan.

\*

### Bijzonderheden

**Kanti** is de Indiase tegenhanger van de westerse naam Clara: katholieke kinderen die Kanti worden gedoopt, hebben de heilige Clara († 1253; feest 11 augustus) als patroonheilige.

\*