

HIRAM (of **CHIRAM**) is een Hebreeuwse verkorting van **ACHIRAM**

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Hebreeuwse naam : 'Mijn broer is verheven'.

*

Achiram en Chiram in de bijbel

1. Achiram de Benjaminit

'De zonen van Benjamin met hun geslachten: van Bela het geslacht van de Balieten; van Asbel het geslacht van de Asbelieten; van Achiram het geslacht van de Achiramieten' (Numeri 26,38).

2. Chiram, koning van Tyrus, Fenicië

Chiram, de koning van Tyrus, zond gezanten naar David, met cederhout en met timmerlieden en steenhouders, die voor hem een paleis bouwden (2 Samuël 05,11; 1 Kronieken 14,01-17)

3. Chiram, edelsmid van Salomo

In het bijbelboek 2 Kronieken is er sprake van een edelsmid Churam-abi genoemd. De koning van Tyrus stuurt hem naar Salomo toe om te helpen bij de bouw en de verfraaiing van de tempel: *"Ik zal u een begaafd kunstenaar sturen, Churam-abi geheten, de zoon van een vrouw uit Dan en een man uit Tyrus, bedreven in het vervaardigen van kunstvoorwerpen in goud en zilver, brons en ijzer, steen en hout, purper, karmozijn, byssus en violet, en in het snijden van allerlei figuren en het ontwerpen van modellen voor alles wat hem opgedragen wordt; hij zal leiding geven aan uw ambachtslieden en die van mijn heer, uw vader David"* (2 Kronieken 02,12-13; vgl. 2 Kronieken 04,16).

In een eerdere tekst bleek deze zelfde man Chiram te heten: *'Nu ontbood koning Salomo een zekere Chiram, uit Tyrus. Deze was de zoon van een weduwe uit de stam Naftali; zijn vader kwam uit Tyrus. Hij was bronswerker, rijk begiftigd met vaardigheid, kennis en bekwaamheid in het maken van allerlei bronzen voorwerpen. Hij kwam bij koning Salomo en voerde alle opdrachten uit die deze hem gaf: de twee zuilen, de twee bolvormige kapitelen boven op de zuilen, het vlechtwerk ter bekleding van de twee bolvormige kapitelen, de vierhonderd granaatappels voor het vlechtwerk, twee rijen granaatappels om het vlechtwerk van elk der twee bolvormige kapitelen, de tien onderstellen met de tien bekkens, de Zee met de twaalf runderen, de potten, schoppen en offerschalen. Al deze voorwerpen van zuiver brons heeft Chiram in opdracht van Salomo gemaakt voor de tempel van JHWH'* (1 Koningen 07,13-14.41-45).

Is hij dezelfde als degene die Salomo met zijn vloot meestuurde om in Ofir goud te halen? *'Ook bouwde Salomo een vloot, te Esjon-geber, nabij Elot, aan de oever van de Rietzee, in Edom. Chiram plaatste op die vloot onderdanen van hem, ervaren zeelieden, samen met de onderdanen van Salomo. Ze voeren naar Ofir, laadden daar vierhonderdtwintig talenten goud in en brachten die naar koning Salomo'* (1 Koningen 09,26-28).

*