

HILDETRUDIS

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Samengestelde Germaanse naam:

- 1] 'Hild-' = 'strijd' (vgl. ons woord 'held' of 'schild');
- 2] Het tweede lid '-trud' wordt op meerdere manieren herleid:
 - 2.1] 'geliefd', 'vertrouwd', 'betrouwbaar' enz.
Dus: 'geliefde strijdster' of 'betrouwbare strijdster';
 - 2.2] 'kracht', 'sterkte';
Dus: 'krachtig strijdster'.
 - 2.3] kan ook afkomstig zijn van een woord dat nog te herkennen is in het Duitse 'Drude' = 'tovenaar' of '-ares' (ook verwant met 'druide'?)
Dus: 'tovenaars in de strijd; zoals de Walküren in het gezelschap van Wodan.

Hildetrudis (ook **Hiltrud**, soms **Helmtrudis**) van **Liessies**, Frankrijk; kluizenares; † **ca 789**.
Feest † 26 & 27 september.

Zij was een dochter van graaf Wibert en gravin Ada. Wibert behoorde tot de edelen van Pepijn de Korte († 768). Bij hem had de graaf onderdak gevraagd, toen hij zijn geboorteplaats Poitiers had moeten ontvluchten. De vorst had hem een groot landgoed geschonken aan de rivier de Hulpe. Op zijn grondgebied stichtte Wibert de abdij van Liessies, waar zijn zoon Gunthard (of Gontard) de eerste abt werd.

Wibert en Ada hadden meerdere kinderen, waarvan er slechts een paar in leven zijn gebleven. Een van hun dochters, Berta, trouwde met een echte prins. Hildetrudis echter gaf er de voorkeur aan ongehuwd te blijven en haar leven aan God toe te wijden. Omdat haar ouders het hier niet mee eens waren, ontvluchtte zij het ouderlijk huis en bouwde voor zichzelf een kluizenarswoning in het bos van Trélon, op de plek waar tegenwoordig nog de bedevaartkapel aan haar herinnert. Blijkbaar hebben haar ouders zich uiteindelijk bij de feiten neergelegd, want na enige tijd wordt haar tijdens een kerkelijke plechtigheid door bisschop Diederik van Kamerijk (= het huidige Cambrai) de maagdenuier opgelegd.

Vervolgens leefde zij zeventien jaar in een bijgebouwtje van de abdij te Liessies. Toen ze overleed, waren de mensen in de omgeving ervan overtuigd dat ze een groot heilige was. In 1004 werd ze door bisschop Erluin van Kamerijk tot de eer der altaren verheven; dat stond destijds gelijk met een heiligverklaring. Tegenwoordig rusten haar stoffelijke resten in het parochiekerkje van Liessies.

Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen koorts.

Zij wordt afgebeeld met een brandende lamp in haar hand.

*

Helmtrudis (ook **Hiltrud**) van **Neuenheerse** (ook **van Iburg**), Duitsland; reclus; † **ca 950**.
Feest 31 mei & 22 oktober

Zij moet rond 900 geboren zijn te Neuenheerse, enkele kilometers ten oosten van Paderborn. Ze bracht haar leven door als reclus.

Een reclus was een kluizenaar of kluizenares die zich liet inmetelen in een zeer kleine ruimte ('cel'), welke meestal tegen een kerk was aangebouwd met een venster aan de binnenkant dat uitzicht gaf op het altaar in de kerk. Voor hun levensonderhoud waren ze afhankelijk van de vrijwillige giften die omwonenden kwamen brengen.

Kort vóór haar dood zou ze zich aangesloten hebben bij de benedictinessen van Iburg. Sint Cordula († 453; feest 22 oktober), de gezellin van Sint Ursula († 453; feest 21 oktober), zou in een visioen aan haar verschenen zijn, waarin zij haar vroeg haar verering te bevorderen op de dag na Sint Ursula.

Op haar graf gebeurden wonderen. Zij wordt al in 1052 op de heiligenkalender van Paderborn vermeld. Tot op de dag van vandaag wordt haar gedachtenis in de kerk van Neuenheerse in ere gehouden.