

## FULCO

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: [www.heiligen-3s.nl](http://www.heiligen-3s.nl))

### Betekenis

Germaanse naam = '(krijgs)volk', waarschijnlijk verkorting van een samengestelde naam met 'volk' erin, zoals bv.

Folkbert (= 'stralend temidden van het volk'); Folkhart = 'dapper onder het volk', Folkmar = 'beroemd onder het volk'; Folkwin = 'vriend van het volk' enz.

\*

### **Fulk van Santopadre**, Italië; pelgrim; † **begin 7e eeuw; feest 22 mei.**

Hij behoorde tot het gezelschap pelgrims dat rond 600 vanuit Engeland naar Italië trok onder leiding van Sint Ardwine van Ceprano († 7e eeuw; feest 25 oktober). Volgens de verhalen zou hij gestorven zijn aan de gevolgen van een ziekte die hij had opgelopen bij het verplegen van zieken. Dit alles gebeurde te Santopadre of Catrofurli in het zuiden van Italië.

Hij is heilig verklaard in 1572 en wordt vereerd als patroon van Santopadre en omgeving.

\*

### **Fulco van Reims**, Frankrijk; aartsbisschop & martelaar; † **900; feest 17 juni.**

Aanvankelijk was hij abt van het klooster St-Bertin zonder dat hijzelf lid was van de monniksorde, 877! Vervolgens werd hij in 883 tot bisschop van Reims benoemd. Hij was een kerkvorst met leiderskwaliteiten. Omdat hij zich ertegen verzette, dat koningen en keizers ook aanspraken maakten op invloed in de kerkelijke organisatie, werd hij om het leven gebracht.

\*

### **Fulco** (ook **Foulques** of **Volco**) **van Parijs**, Neuilly-sur-Marne, Frankrijk; boeteprediker; † **1202; feest 2 maart.**

Hij was priester en boeteprediker te Neuilly. Hij stichtte klooster St-Antoine-des-Champs bij Parijs voor slechte vrouwen die zich bekeerden. Op verzoek van paus Innocentius III († 1216) drong hij er in zijn preken bij de mannen op aan om op kruistocht te gaan. Hij stierf nog voordat hij met de kruistocht mee naar het Heilige Land kon trekken.

\*

### **Fulco van Toulouse** o.cist., Frankrijk; bisschop; † **1231; feest 25 december.**

Hij moet geboren zijn rond 1155 en was in zijn tijd een beroemd troubadour. Na een plotselinge bekering gooide hij zijn gedichten en liedjes op de brandstapel en trad in bij de cisterciënzers van Thoronet. Zijn vrouw en beide zoons volgden zijn voorbeeld. In 1200 werd hij tot abt gekozen.

Als bisschop van Toulouse hielp hij Sint Dominicus († 1221; feest 8 augustus) bij het verspreiden van diens orde.