

DOMENICO is een Italiaanse variant van DOMINICA/DOMINICUS

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Vrouwelijke resp. mannelijke vorm van het Latijnse bijvoeglijk naamwoord, afgeleid van Dominus = 'Heer': dus 'tot de Heer behorend', 'bij de Heer behorend', 'toegewijd aan de Heer'; in christelijke kringen natuurlijk toegepast op Jezus, die door zijn volgelingen 'de Heer' werd genoemd.

Heeft dus de gevoelswaarde van 'Leerling van Jezus'.

*

Dominicus Guzmán van Calaruega, Bologna, Italië; stichter; † 1221.

Feest + 6 & 8 augustus.

Spaanse priester, die de nieuwe orde van goed onderlegde en heilig levende priesters der predikheren of dominicanen stichtte om de ketterse Katharen tot het ware geloof te brengen.

*

Dominicus (ook **Domingo** of **Dominic**) van Silos, Spanje; abt; † 1073.

Feest 5 januari (overbrenging relieken) & **20 december.**

*

Dominica van Tropea, Calabrië, Italië; martelares; † ca 250. **Feest 6 juli.**

Volgens oude kronieken was zij afkomstig uit Campania, de streek rond Rome. Zij werd opgepakt en ter dood veroordeeld omdat zij als christin weigerde te offeren aan de Romeinse goden. Haar beulen wierpen haar voor de wilde dieren, maar die raakten haar in het geheel niet aan. Uiteindelijk werd ze onthoofd.

Men vermoedt dat zij dezelfde is als de heilige Kuriaka of Cyriaca, die in het oosten op 7 juli wordt vereerd. Het Latijnse Dominica heeft dezelfde betekenis als de van het Grieks afgeleide namen Kuriaka of Cyriaca).

*

Dominica van Como aan het Comomeer, Italië; maagd; † 6e eeuw. **Feest 13 mei.**

Net als haar broer, bisschop Agrippina van Como, had zij haar leven geheel en al in dienst gesteld van het geloof; om dat tot uitdrukking te brengen was ze maagd gebleven. In vroeger tijden heerste er onenigheid onder geschiedkundigen over de vraag of zij tot de plaatselijke kloostergemeenschap behoorde. De door wetenschappers uitgegeven Acta (= 'authentieke teksten over heiligenlevens') menen per slot van rekening dat zij 'gewoon in de wereld' leefde. Zij overleed niet lang na haar broer en werd in hetzelfde graf bijgezet, dat zich - aldus een middeleeuwse bron - "in het cisterciënzerklooster aan de oever van het meer bevindt."

*

Dominica van Skapwith, Engeland; martelares; † ca 710. **Feest 8 mei.**

Zij wordt vooral vereerd tezamen met haar broer, de heilige Indract. Getweën trokken zij zich terug in de eenzaamheid om een kluizenaarsleven te leiden ter ere van God. Zoiets was indertijd niet ongewoon. Zij zouden door rondtrekkende struikrovers om het leven zijn gebracht.

*

Dominica van Florence, Italië; mystica; † 1553. **Feest 5 augustus.**

Zij werd op 8 september 1473 geboren te Paradiso bij Florence. Van jongs af aan leidde zij een intensief leven van gebed. Zij deed haar naam alle eer aan: ze was werkelijk met hart en ziel toegewijd aan de Heer. Zozeer zelfs dat zij tenslotte de stigmata (= wondetekenen van de gekruisigde Christus) in haar lichaam ontving.

Het klooster Santa Croce (= Heilig Kruis) in Florence is vooral door haar toedoen gesticht en opgebouwd. Daar is ze tenslotte ook begraven.

*

Dominica Orgata, Nagasaki, Japan; martelares; † 1622. **Feest 10 september.**

Zij was een Japanse die zich tot het christendom had bekeerd. Tijdens de christenvervolgingen van 1615 tot 1630, vielen er duizenden slachtoffers. Zij was er één van. Sommigen werden op de meest gruwelijke wijze om het leven gebracht. Zij kwam er nog 'genadig' van af: ze werd onthoofd.