

DIANNE is een variant van **DIANA**

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

De naam zou verband houden met de Grieks-Romeinse maangodin Divia (= 'lichtgeefster'). Divia zou weer een afleiding zijn van Diva, de vrouwelijke vorm van het bijvoeglijk naamwoord 'divus' = 'goddelijk'.

Diana zou dan een samentrekking zijn van Diviana = 'tot (de maangodin) Divia behorend'.

In het woord Diana of Divia is dezelfde stam te herkennen als in het woord 'dies' = 'dag(licht)'.

*

Diana in de mythologie

In de Grieks-Romeinse mythologie is Diana (bij de Grieken 'Artemis' - met de klemtoon op de eerste lettergreep) de godin van de jacht. Omdat zij nooit getrouwd is, wordt zij wel 'de kuise' genoemd. Zij werd dan ook beschouwd als de beschermgodin voor meisjes en jonge vrouwen. Zij bewerkte voorspoed en geluk, maar ook tegenspoed en rampen. Als er in de oude Griekse wereld een jong meisje stierf, heette het dat zij door de zilveren pijlen van Diana was getroffen. Diana wordt meestal afgebeeld als jageres, met opgeschorte kleren om het (hard)lopen te vergemakkelijken en met een soort van rijglaarzen. Zij draagt een boog en een pijlenkoker bij zich. Zij gaat vergezeld van een jachthond of een hert

*

De popzanger Paul Anka scoorde aan het eind van de jaren '50 in de 20e eeuw een hit met de gelijknamige titel: "Oh please, stand by me, **Diana**..."

*

Diana Andalò op, Bologna Italië; kloosterlinge; † **1236**.

Feest: 9 & 10 juni.

Zij behoort tot de eerste generatie navolgers van Sint Dominicus. Diens opvolger als ordes-overste, Jordanus van Saksen, stuurde haar vanuit Rome naar Bologna om daar het klooster Sint-Agnes te stichten en door haar goede voorbeeld mensen tot Christus te bekeren, en zo mogelijk medezusters te werven. Jordanus en zij bleven een geregeld briefcontact onderhouden. Daaruit spreekt een heilige wederzijdse liefde voor elkaar.

*

Er is voorzover bekend nog één andere heilige of zalige van deze naam: **Diana Giuntini**, Italië; mystica; † **1321**. **Feest ?**. Zij is opgenomen in boek over vrouwen die heilig zijn geworden door streng te vasten in dienst van de Heer.

*

De moeder van de H. Benedictus van St. Filadelfo ofm, bijgenaamd 'de Moor', Sicilië Italië († 1589, feest 3 april), heette **Diana**.