

DARIO is een Zuid-Europese variant van **DARÍUS**

-----door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Oud-Perzische naam, oorspronkelijk geschreven als Daraiavahoesj = 'beschermmer van het bezit' of 'machtige beschermmer'.

*

Dario Hernández Morato sj, Valencia, Spanje; martelaar met 11 anderen onder de Spaanse Burgeroorlog; † **1936**.

Feest 29 september.

Pater Dario was op 25 oktober 1880 geboren in de Spaanse stad Valencia. Op 28 september 1896 trad hij in bij de jezuïeten. Na de gebruikelijke studies van filosofie en theologie ontving hij de preisterwijding in 1912. Aanvankelijk was hij leraar retorica (spraakkunde) op het college in Zaragoza, vervolgens werkte hij als parochiepriester in Valencia en Barcelona totdat hij in 1928 werd benoemd tot rector van het bekende jezuïetenhuis in Valencia. Hij werd gearresteerd en gedood op 29 september 1936, vijfenzestig jaar oud.

*

Darius van Nicea, Klein-Azië (= het huidige Turkije); martelaar met **Zosimus**, **Paulus** en **Secundus**; eerste eeuwen christendom.

Feest 19 december.

Meer dan bovenstaande gegevens is er over hen niet bekend. Alleen hun namen en de dag van hun 'geboorte voor het eeuwig leven' werden zorgvuldig opgetekend, zodat hun verjaardag elk jaar kon worden gevierd.

*

Daríus was de naam van drie beroemde Perzische keizers in de oudheid. Zij stamden uit het geslacht der Achaemeniden:

Daríus I (522-485 vóór Chr.) organiseerde het Perzische Rijk, verdeelde het o.a. in satrapieën en breidde het uit tot aan de Indus. In 499 drukte hij een opstand van Grieken in Klein-Azië (= het huidige Turkije) de kop in. Omdat de Atheners hun volksgenoten te hulp geschoten waren, stuurde hij een strafexpeditie op hun stad af. De nederlaag die dat leger leed bij Marathon is beroemd geworden doordat de bode de 42 kilometer en 290 meter onafgebroken rennend aflegde om het heuglijke nieuws aan de achtergebleven Atheense burgers over te brengen. Bij aankomst was hij zo buiten adem dat hij dood neerviel. Daaruit is de gewoonte voortgekomen om de marathon op te nemen in de atletiek.

*

Daríus II Nothus (= De Bastaard: 424-404 vóór Chr.) had veel te stellen met opstanden aan alle kanten. Zo verloor hij Egypte in 408.

*

Daríus III Codomannus (336-330) bezweek onder de stormloop van Alexander de Grote. Hij werd achtereenvolgens verslagen bij Granicus (334), Issus (333) en Gaugamela (331). Hij vluchtte naar het oosten, waar hij door Bessus, de satraap van Baktrië, om het leven werd gebracht.