

CHRISTIANA is een variant van CHRISTINA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Vrouwelijke vorm van het Latijnse bijvoeglijk naamwoord 'christiana' = 'christelijk'; dat woord is weer afgeleid van 'Christina' = 'Christin', 'christenvrouw', vrouw die bij Christus hoort'.

*

Christiana (ook **Nina**, **Nano**, **Nina**, **Nino** en **Nunia**) **van Georgië**; geloofsverkondigster; † **337. Feest 14 januari** & 15 december; † 4e eeuw.

Wonend in Cappadocië (= midden-Turkije) werd ze opgevoed door een oude vrouw uit Grusië (= Georgië). Door haar verhalen droomde ze ervan in dat verre land de leer van Jezus te gaan verkondigen. Tijdens de christenvervolging van Diocletianus aan het begin van de 4e eeuw, vluchtte ze erheen en kreeg onderdak bij een arbeidster in de wijngaard van de koning. Zij verzorgde er zieken en deed wat Jezus destijds in Palestina had gedaan. Zo veroverde ze de harten van de mensen. Als ze over Jezus vertelde, hield ze daarbij een kruis vast dat ze gemaakt had uit twee gekruiste wijntakken. Toen de koning ervan hoorde, bekeerde hij zich tot Christus. Zo kwam het hele land tot geloof. Na 35 jaar stief zij

*

Christiana van Dendermonde, Vlaanderen, België; kluizenares; † **7e à 8e eeuw**.

Feest: 26 juli & 7 september (overbrenging relieken naar Dendermonde).

Volgens de overlevering was zij een Schotse of Angelsaksische prinses: de enige dochter van een koning die Migranimus (of Migrannus) wordt genoemd, maar verder onbekend is; haar moeder heette koningin Marona. Zij werd opgevoed volgens de heidense zeden en gewoonten van die tijd. Trouw kwam zij alle godsdienstige verplichtingen na die het heidense geloof haar oplegde. Maar - zo vervolgt de oude legende - de Verlosser van de wereld doet wat Hij kan om alle mensen te redden. Zo kwam er op een dag een bedelaar bij haar aankloppen. Hij vroeg haar of zij hem omwille van Christus een aalmoes wilde geven. "Christus? Wie is dat dan?" "Maar wilt u zeggen dat u nog nooit van Christus heeft gehoord?" Toen begon de arme man in het kort te vertellen wie Christus was en wat Hij voor de mensen gedaan had. Onmiddellijk was zij voor Hem gewonnen. De bedelaar vertelde dat er in de stad een priester was die veel meer over Christus kon vertellen. Hij beloofde haar aan hem voor te stellen. Daarna was de bedelaar opeens verdwenen. Later zou Christiana hierover vertellen dat ze door een engel in bedelaarsgestalte op Christus' weg was gezet. Na een aantal lessen bij de priester vroeg zij om de doop. Bij die gelegenheid koos zij zich de naam Christiana, 'christenvrouw'. Met als gevolg dat we de naam die zij oorspronkelijk van haar ouders had gekregen, zelfs niet weten. Zij besloot haar leven verder geheel en al aan Christus te wijden. Daartoe stak de voormalige prinses het Kanaal over om een stil en afgelegen plekje te zoeken. Zij vond het in een plaats die te boek staat als Dickelvenna (ook Diclivenna, Ticlivinum of Tichlinium), het latere Geraardsbergen in Vlaanderen. Daar leidde zij het heilige leven van een kluizenares in de eenzaamheid. Bij haar dood werd ze dan ook door de mensen uit de buurt als een heilige beschouwd. Er zouden zelfs wonderen zijn gebeurd op haar graf.

Tijdens de invallen van de Noormannen werd haar stoffelijk overschot, tezamen met dat van de heilige bisschop Hildward in veiligheid gebracht; het kreeg een plaatsje in de collegiale kerk van Onze Lieve Vrouw te Dendermonde.

Sindsdien is beschermheilige van deze Vlaamse plaats.