

CHAZILI is een variant van CHÂDHILÎ

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Deze naam gaat terug op Abû-l-Hasan ach-Châdhilî, een Marokkaanse moslim-heilige uit de 13e eeuw. Hij was de stichter van de Châdhiliyya-broederschap. Volgens de taalgeleerden gaat zijn naam terug op de plaats waar hij zich in de eenzaamheid had teruggetrokken: Châdhila in Tunesië.

Hijzelf echter zei steeds dat hem zijn naam hoogstpersoonlijk door Allah was ingegeven; volgens hem luidde de betekenis: 'Hij die zich van het 'normale' ('châdhdh') heeft afgewend om zich toe te wijden aan Mij ('lî'). En met Mij werd dan natuurlijk Allah bedoeld.

*

Varianten

Chadli, Chedli, Chédli.