

BEA is een verkorte variant **VIATRIX**

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Latijnse naam: reizigster; vervolgens door klankovereenkomst in verband gebracht met het Latijnse bijvoeglijk naamwoord 'beatus' = 'gelukzalig'; van daaruit verstaan als 'gelukbrengster'.
*

Beatrix (ook **Beatrice** of **Viatrix**) van Rome, Italië; martelares; † 4e eeuw.

Feest 29 & 30 juli.

De heilige Hiëronymus († 420; feest 30 september) maakt in zijn martelarenboek melding van haar martelingen, tezamen met die van haar broers **Simplicius** en **Faustinus**. Deze twee zouden onder Diocletianus (243-416) ter dood gebracht zijn, omdat zij geweigerd hadden aan de heidense Romeinse goden te offeren. Hun lijken werden in de Tiber geworpen. Op de plek waar zij aanspoelden - langs de weg naar Porto - werden ze door hun zuster Viatrix naar goed christelijk gebruik begraven. Naderhand werd deze begraafplaats genoemd naar de heilige Generosa. Toen enige tijd later ook Viatrix op grond van haar christelijke godsdienst werd gearresteerd en gewurgd, begroef men haar naast haar broers.

Ze wordt afgebeeld met een wurgtouw. In 1868 werden langs de weg naar Porto de catacomben van Generosa (her)ontdekt; men trof er zeer oude fresco's (wandschilderingen) aan van bovengenoemde heiligen.

*

Beatrijs (ook **Beatrix**) van Nazareth (ook van der Aa of van Lier), Tienen, België; priorin; † 1268. Feest 29 juli & 29 augustus.

Zij was een dochter van Geertrui en een welgesteld burger uit Tienen, Bartholomeus de Lanio of Vleeschhouwer. Deze Bartholomeus was rond 1153 geboren en had vier dochters en twee zonen, die allen het klooster in zijn gegaan en allen als zalige worden vereerd. Ook Bartholomeus zelf wordt als een zalige beschouwd. Hij overleed rond 1250 op 97-jarige leeftijd; feestdag 24 augustus. Beatrijs werd geboren rond 1200 en verloor a; vroeg haar moeder. Op zevenjarige leeftijd vinden wij haar terug bij de begijnen van Zoutleeuw; rond 1218 verkeert zij in de abdij Bloemendaal bij Eken; hier legt zij haar kloostergeloften af. Daarna woont zij één jaar in de abdij van Rameia, waar zij de kunst van het kopiëren onder de knie krijgt. Vervolgens verblijft zij veertien jaar in de abdij van Maagdendaal te Oplinter. Uiteindelijk komt zij in 1235 terecht in de abdij Nazareth bij de Vlaamse plaats Lier. Dit klooster was nog door haar vader gesticht. Tot haar dood is zij er priorin.

Zij schreef intussen mystieke werken die haar tot een ware bruid van Christus maken.

*

Diversen

De jeugdvriendin van de Italiaanse dichter Dante heette **Beatrice Protinari** († 1290). Zij fungeerde in zijn beroemde dichtwerk 'Divina Comedia' (geschreven 1307-1321) als zielenleidster.

Shakespeare koos dezelfde naam voor de hoofdpersoon in zijn toneelstuk 'Much ado about nothing'.

Beatrijs is ook de naam van de hoofdpersoon uit de beroemde middeleeuwse Marialegende.

Beatrix van Bourgondië (*1140) was vanaf 1156 de tweede echtgenote van keizer Frederik Barbarossa: + 15 november 1184.

De naam Beatrix werd in de 2e helft van de 20e eeuw vooral bekend door **Beatrix**, koningin der Nederlanden (* 1939 - 1980 - +).