

BARTOLOMEA

----- door Dries van den Akker s.j. (zie ook: www.heiligen-3s.nl)

Betekenis

Vrouwelijke vorm van Bartolomeus: samengestelde Hebreeuwse naam:

1] Bar (= zoon) van Tolmai;

2] Tolmai was een eigennaam; de oorspronkelijke betekenis dáárvan: 'vorentrekker';

Dus 'Zoon van de Vorentrekker'.

*

Bartolomea (gedoopt **Elisabeth**) van Siena, Italië; tertiarius van de servieten; † **1348**; feest **19 mei**.

Zij was een leerling van Franciscus Patrizi en trad toe tot de derde orde van de servieten.

Tertiariissen onderhouden een bepaalde kloosterregel zonder deel uit te maken van een kloostergemeenschap. Soms sluiten ze zich aaneen tot een apart wonende groep gelijkgezinden, soms ook leiden ze hun God gewijd leven gewoon thuis. Een tertiarius verplichtte zich tot een aantal vaste gebeden per dag, werken van naastenliefde en barmhartigheid, het geven van aalmoezen en tot een sobere levenswijze.

Zij leidde een streng en boetvaardig leven en nam de gewoonte aan om Jezus en Maria elke dag en elke nacht vijftig keer te groeten.

*

Bartholomäa de Vantéry, Zwitserland; stichteres; † **1631**; feest ?

Zij werd geboren in 1607 als dochter van een hoge officier en stichtte de zusters bernardinessen in Collombey in het Zwitserse kanton Wallis. Dat was bepaald niet gemakkelijk in een kanton, dat indertijd werd verscheurd door godsdiensttwisten. Zij stierf reeds op 24-jarige leeftijd.

*

Bartolomea Maria Capitanio (ook van Lóvere), Lóvere, Italië; stichteres; † **1833**; feest **26 juli**.

Zij werd op 13 februari 1807 geboren in het Noord-Italiaanse dorpje Lóvere bij Bergamo.

Samen met Sint Vincentia Gerosa stichtte zij in 1832 de Congregatie van de Zusters van Liefde van het Kind Maria (ook geheten van Lóvere). De congregatie werkt in Italië, India en Amerika bij de verzorging van weeskinderen, armen en zieken, in onderwijs en missiewerk. Moeder Bartolomea stierf al op 26-jarige leeftijd. Zij werd opgevolgd door Sint Vincentia.

Zij is heilig verklaard in 1950.

*

Bartolomeus Apostel, Albanopolis, Armenië; † **1e eeuw**; feest **24 augustus**. Algemeen wordt aangenomen dat hij dezelfde is als de Natanaël (= 'Godsgeschenk') over wie Johannes vertelt aan het begin van zijn evangelie (Johannes 1,43-51). Uit de andere drie evangelies weten we dat Bartolomeus tot de twaalf intieme vrienden van Jezus behoorde. Verder horen we in de evangelies niets meer over hem.